



19. juli 2018

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. Har Naalakkersuisut planer om at bygge nye uddannelsesinstitutioner eksempelvis til Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk og Qaqortoq og Jern- og Metalskolen i Nuuk?**
- 2. Hvad estimerer Naalakkersuisut, at det vil koste at etablere nye, moderne uddannelsesinstitutioner til eksempelvis Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk og Qaqortoq og Jern- og Metalskolen i Nuuk? Estimatet bedes opgjort institution for institution, og omkostningerne kan eventuelt tage udgangspunkt i, hvad det har kostet at etablere nye bygninger til GU.**
- 3. Har Naalakkersuisut planer om at etablere uddannelsesinstitutioner der skaber synergieffekter sådan som man eksempelvis gør på Færøerne med Glasir¹? I så fald bedes Naalakkersuisut redegøre for, hvor langt man er med sådanne planer.**
- 4. I svar på spørgsmål nummer 55/2018 redegør Naalakkersuisut for, hvad behovet er for kollegieboliger og at det fordelt over 3 etaper i en 10-årig periode vil koste næsten 1,2 milliarder at dække behovet for kollegiepladser i uddannelsesbyerne. Hvornår påtænker Naalakkersuisut at påbegynde de enkelte etaper, og hvordan forestiller man sig, at byggeriet skal finansieres?**
- 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse vedrørende byggeri af uddannelsesinstitutioner samt byggeri af kollegier?**
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Begrundelse

Gymnasieeleverne i Nuuk, Aasiaat og Qaqortoq har rigtig gode rammer til deres undervisning. Det er jeg naturligvis glad for, da jeg mener, at gode rammer er med til at give en god og inspirerende undervisningsdag. I sidste ende tror jeg, at den slags er med til at fastholde de unge i uddannelsessystemet.

Desværre er det ikke alle for studerende forundt at have så gode rammer. Eksempelvis er de bygninger der huser Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk og Qaqortoq og Jern- og Metalskolen i Nuuk ikke bygget med undervisningsformål for øje, og derfor er de naturligvis heller ikke nær så inspirerende.

I den forbindelse vil jeg sige, at jeg mener, at vi kraftigt burde overveje, hvad der skal til for, at vi kunne skabe rammer som man på Færøerne har gjort med Glasir.

Uanset hvad, så er det min mening, at vore unge studerende har fortjent bedre rammer end de har i øjeblikket (bortset altså fra de studerende på GU, der har fine og flotte rammer)

Med hensyn til kollegie mangel, så er det et faktum, at vi mangler kollegiepladser. Mange kollegiepladser. Det kan ikke passe, at de unge mennesker stadig skal bo hjemme hos deres forældre eller at de ikke aner om de har et sted at bo, når de skal starte på uddannelse.

¹ <https://www.archdaily.com/362611/big-breaks-ground-on-faroe-islands-education-centre>



I sit svar på spørgsmål nummer 200/2015 anslår Naalakkersuisut, at der mangler et godt stykke over 1.000 kollegieboliger² - og ud fra svaret på spørgsmål 55/2018 er der intet der tyder på, at det har ændret sig mærkbart³.

På den baggrund finder jeg det yderst interessant at høre nærmere om Naalakkersuisuts planer på dette område.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage.

² https://inatsisartut.gl/documents/para3637/2015/svar/200_kollegier_rave_svar.pdf

³ https://inatsisartut.gl/documents/para3637/2018/svar/055_2018_nuummi_kollegiat_mimi_svar.pdf