

1. juni. 2017

Forespørgselsdebat om hvilken sikkerheds- og forsvarspolitik ønsker vi i forbindelse med selvstændighed og hvilke alliancer skal vort land indgå i med hensyn til forsvars- og sikkerhedspolitik.

(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Grønlands geopolitiske placering på jordkloden inkorporerer forskellige interesser, ikke mindst for så vidt det angår de vestnordiske landes sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Dette kom især til udtryk under anden verdenskrig på flere måder, for eksempel blev der anlagt atlantlufthavne i Narsarsuaq og Kangerlussuaq, hvor behovet opstod for de amerikanske flystyrker, der havde Europa som destination og samtidig var den kolde krig i 1950'erne medvirkende årsag hertil, hvorunder især Kangerlussuaq og Pituffik fik stor betydning for den sikkerhedspolitiske situation. Måske er der ikke mange der ved det, men lufthavnen i Kulusuk er faktisk anlagt af amerikanerne. Ved siden af de førnævnte anlæg findes der også andre anlæg, der ikke umiddelbart er særligt kendte og som man ikke har hørt så meget om, således er der hele vejen rundt om den Grønlandske kyst en lang række mindre militære anlæg, forskellige depoter og andre installationer der i dag blot er efterladte og stadig står som tavse monumenter.

Den kolde krig er forlængst ovre. Fra Siumut vil vi gerne indlede med at påpege, at det er magtpåliggende og vigtigt for os, at vi erkender vores velfærdsbaserede liv og vores frihed som et ikke undertrykt folk, der har fuld ytringsfrihed og ret til at deltage i debatter omkring udenrigspolitiske spørgsmål uden, at nogen skal blande sig heri samt, at vi vil forsvare retten til frit at kunne rejse rundt i verden. Der er stadig samfund rundt omkring i verden hvor undertrykkelsen er stor, derfor er der al mulig grund til, at værne om disse grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder, som vores samfund i øvrigt er organiseret ud fra.

På verdensplan er der stadig behov for militært forsvar og beredskab, og i betragtning af den terrortrussel der ikke ser ud til at mindskes, men tværtimod eskalerer, så er der al mulig grund til at være på vagt i et fremtidigt perspektiv, men herudover skal så også tillægges betydningen af kontrol med vore havområder, samt det nordøstlige område af Vort Land, som i dag sikkerhedsmæssigt varetages af Sirius patruljen og på denne måde udviser den nødvendige suverænitæt over landområderne i den nordøstligste del af Vort Land. Såfremt denne suverænitæt ikke håndhæves, vil disse landområder hurtigt kunne okkupperes af fremmede magter, hvilket jo allerede er sket masser af andre steder i verden.

Derfor vil de politiske sagsområder, der i dag henhører under den danske stat herunder forsvarspolitikken, redningstjenesten og suveræniteten over Vort Land være vigtige områder, at kunne håndhæve som vore egne kompetence- og ansvarsområder eventuelt i samarbejde med andre stater eller samarbejdspartnere.

Vi vil fra Siumut i denne forbindelse gerne udmelde, at uagtet hvordan man i fremtiden organiserer sig på det rent politiske plan og uagtet hvordan det hele nu engang kan komme til at se ud, så er det særdeles vigtigt for Siumut, at man ikke må kunne stille spørgsmålstegn ved vort medlemskab af Nato.

Med hensyn til redningstjenesten, herunder omkring beredskabet SAR, blandt andet i relation til vore nabolande, så mener vi, at der blandt andet kan indhentes megen inspiration fra Island, hvilket vi ser positivt på fra Siumut. Beredskabet på Island og den militære situation er organiseret godt, og vi finder fra Siumut disse ordninger interessante, idet de vestnordiske lande herunder ikke mindst Island er under NATO's beskyttelse, og hvor Norge og Danmark er vigtige interessenter.

Det skal dog siges, at Island har en smule militær, ikke mindst via de Forenede Nationer (FN), hvor man blandt andet deltager i verdensomspændende katastrofer og militære samarbejder på et lidt mindre plan.

Man kan sagtens forestille sig, at Vort Land i fremtiden kommer til at have lignende ordninger som det Islandske, hvor man vil kunne samarbejde omkring verdensfreden.

Vores frihed som vi har i dag, og vores velfærd er i dag sikret som følge heraf. Derfor har vi fra Siumut respekt for de folk, der med deres liv som indsats, har kæmpet for fred og frihed, idet vi set i et historisk bakspejl jo godt ved, at militære diktaturer eller andre undertrykkende styreformers uden varsel kan angribe.

Heldigvis og til stor lykke for os, er Vort Land i dag et fredeligt område, hvor vi lever i frihed, og vi vil derfor gerne fra Siumut understrege, at vi fortsat vil værne om denne frihed.

Med disse bemærkninger fra Siumut takker vi for debatoplægget.

Jens-Erik Kirkegaard

Siumut.