



29. november 2017

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. teleområdet herunder søkablet:

1. I §37 nr. 227 spørgsmål 3 påstår Tele Post, at de står klar til at udnytte de forretningsmuligheder som vil opstå, hvis der for alvor kommer vækst i de islandske datacentre. I hvilke tilfælde vil det vurderes, at der "for alvor kommer vækst", når Verne Global har haft BMW blandt andre væsentlig store kunder siden opstart af deres 18 hektar datacentre i Island siden 2012?

2. I §37 nr. 227 spørgsmål 3 påstår Tele Post endvidere, at det er en forudsætning, at Tele Post kan opnå priser for datatransit som kan give selskabet positive afkast af de nødvendige investerings- og driftsomkostninger. Set i lyset af, at selskabets investering i Søkablet allerede er blevet afskrevet, og dermed de facto ikke være muligt for Tele Post, at skabe Return on Investment (ROI), hvordan forestiller Naalakkersuisut, at man vil opnå dette positive afkast og mener Naalakkersuisut, at Tele Post er i stand til at opnå positive afkast af søkabelkapaciteten, når de indtil dags dato ikke har været i stand til netop at opnå positive afkast af søkablet?

a. Tele Post har i disse dage profileret stort og flot med, at de har med deres islandske partner Verne NEDSAT priserne med 80-90%. Mener Naalakkersuisut, at det er en fordrejning af sandheden, når Tele Post netop har besvaret §37 nr. 227 med, at det skal være en forudsætning, at opnå priser for datatransit som kan give selskabet positive afkast? Hvordan kan det være at Tele Post lige pludselig kan være prismæssigt konkurrencedygtig i forhold til transatlantiske datatransit priser, som er total modstridende til besvarelserne?

(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Begrundelse

Det var et noget overraskende svar, som Demokraternes Inatsisartutgruppe fik på vores spørgsmål nummer 2017-246.

Naalakkersuisut kunne åbenbart ikke overskue spørgsmålene, fordi de var stillet af en hel Inatsisartutgruppe og fordi der var relativt mange.

Flinke som vi er, så vil Demokraterne gerne hjælpe Naalakkersuisut. Derfor er det nu kun Inatsisartutmedlem Randi Vestergaard Evaldsen, der stiller spørgsmålene, og så har vi delt spørgsmålene op. Disse tiltag kan forhåbentlig hjælpe Naalakkersuisut til at overskue sit arbejde.

Vi håber hermed, at Naalakkersuisut ser sig i stand til at besvare spørgsmålene sådan som de er forpligtiget til.

Nedenfor følger vores begrundelse til spørgsmål nummer 2017-246:

Demokraterne har modtaget Naalakkersuisuts svar på vores spørgsmål nummer 227, der blandt andet handlede om kapacitetstræk på søkablet "Greenland Connect".



Svarene fra Naalakkersuisut rejser en række nye spørgsmål blandt andet på grund af mangelfulde faktuelle data i svarene fra Naalakkersuisut.

Vi er derfor nødt til at bede Naalakkersuisut om svar på ovenstående spørgsmål, og skal derudover henvise til vores begrundelse i spørgsmål nummer 2017/227.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage.