



6. oktober 2020

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut tage for at gøre det mere attraktivt for såvel den offentlige som den private sektor at indkøbe varer og tjenesteydelser internt i landet?

2. Hvor mange penge bruger det offentlige (kommunerne og Selvstyret) på at indkøbe tjenesteydelser i udlandet?

2a. Hvordan har udviklingen på dette område været år for år siden 2010? Svaret ønskes opstillet skematisk.

3. Hvilke primære årsager mener Naalakkersuisut, at der er for den udvikling, der fremgår af svaret til spørgsmål 2 og 2a?

4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet i relation til emnet?

(Medlem af Inatsisartut Rachel Ingemann, Demokraterne)

Begrundelse

Det giver rigtig god mening at handle imellem lande. Det sikrer en sund konkurrence og sikrer, at varer og tjenesteydelser bliver produceret på den bedste og den billigste måde.

Det giver dog også rigtig god mening at handle lokalt, da det sikrer flere arbejdspladser og dermed også flere skatteindtægter herhjemme. Sagt anderledes, så skal der være balance i tingene og det er vigtigt, at man ved hvert eneste indkøb foretager en individuel vurdering af, hvad der i det enkelte tilfælde er det bedste at gøre.

På den baggrund finder jeg det interessant at få oplysninger om udviklingen i indkøbet af varer og tjenesteydelser med henblik på at finde ud af om der er noget i vores tankegang og tilgang til at handle, som vi bør ændre.

Jeg ønsker svar på mine spørgsmål inden for en frist på 10 arbejdsdage.