



Siverth K. Heilmann

FM 2024/119

Atassut

16. maj 2024

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan øge interessen for at uddanne sig til journalist.

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Jeg vil starte med at sige tak til debattøren Aqqalu C. Jerimiassen, og jeg vil på vegne af Atassut gerne komme med en kort kommentar.

Vi ved udmærket godt at man ikke kan fremme en bestemt slags profession bare ved at etablere en uddannelse. Der skal for det første være interesse, så skal der også være gode vilkår forbundet med jobbet. Selvom vi rent politisk ikke kan gøre meget, så er der alligevel noget vi kan gøre.

Vi har også alle her i salen, måske ikke de helt nye, men de fleste af os har sendt pressemeddelelser for at få vores politiske budskaber ud. Vi har helt sikkert også oplevet at journalister skriver artikler om os, som vi heller ikke er helt glade for. Uanset så har vi brug for nyhedsmedier.

Jeg mener at journalister skal have så meget frihed som overhovedet muligt. Vi skal som politikere heller ikke forsøge at styre hvad journalister skal eller må skrive om. Hvis journalismen i Grønland skal være bedre, så bør vi have mange dygtige journalister. Jeg må også sige at jeg er enig med forslagsstiller om at vi politikere også bør revidere vores syn på journalisterne.

Man kan også tilpasse journalistuddannelsen, tilpasse indholdet til forholdene her i landet rent fagligt. F.eks bruger man nu noget tid på at lære hvordan man laver dokumentar. Det er i sig selv en meget god ting at kunne. Men jeg mener ikke jeg har set mange dokumentarer her i landet endnu. Man kunne være opmærksom på sådan nogle ting der kunne tilpasses.

Det ville også have god effekt hvis praktikperioden var længere. For det skulle være der de studerende lærer mest under uddannelsen. Sidst og ikke mindst ville det også være ønskeligt hvis der var flere fag om politik, så journalisten er bedre klædt på til at kunne dække politik, og være mere klar til at møde og interviewe politikere.

Vi ved også at netop fordi vi er så få her i Grønland, så er det svært at undgå at journalisterne berører bekendte, familie og venner. Det er svært at komme udenom det, men vi skal altså respektere journalisternes profession.

Jeg vil også til sidst nævne at vi grønlændere bør være bedre til at stole på journalisterne. For sådan som det ser ud nu kan man fristes til at sige at befolkningen stoler mere på folk der skriver facebook.



Faren er at folk kan komme til at tro på usande udsagn, der blot havde været ytringer. Jeg vil også opfordre de unge til at tage journalistuddannelsen med i deres betragtning, en uddannelse der giver adgang til den 4. Statsmagt.

Tak til forslagsstiller.