



Aasiaat, 22. december 2015

I medfør af § 37 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

### Spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. Hvor mange direktører og vicedirektører findes der i Selvstyret (administrationen)?**
  - a. Hvor mange af disse er dobbeltsprogede, altså grønlandsk og dansk?**
- 2. Hvor mange direktører og vicedirektører er der i Selvstyrets virksomheder?**
  - a. Hvor mange af disse er dobbeltsprogede, altså grønlandsk og dansk?**
- 3. Findes der en ansættelsespolitik i Selvstyret (administrationen) og dens virksomheder?**
  - a. Hvis det er tilfældet, hvordan ser den ud?**
- 4. Hvilke tiltag foretager Naalakkersuisut sig ift. at de fleste direktører og vicedirektører i Selvstyret (administrationen) og dens virksomheder for de flestes vedkommende skal kunne beherske grønlandsk og dansk?**

(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Som bekendt har de fleste administrative embedsmænd og direktører været dansksprogede siden 1953, og dette på trods af at de folk der skal serviceres for de flestes vedkommende udelukkende er grønlandssprogede.

Efter at have kæmpet for vort sprogs, identitets og kulturs overlevelse i mange år fik vi indført hjemmestyret I 1979. Og dette skete så vi selv kunne forvalte og påtage os ansvaret. For at kunne beskytte vort sprog, identitet og kultur.

Mange år er gået siden; og administrativt er der ikke sket de store ting eller ændringer, dansk er stadig det vigtigste administrative sprog.

I 2009 fik vi selvstyre, og i den forbindelse fik det grønlandske sprog status som det vigtigste sprog.

Og siden sproget fik denne status er der nu gået seks år, og hvis man skal se på realiteterne er der ikke sket særlig meget omkring denne status, og man kan endda sige at der ikke er sket noget som helst, og måske at det i forhold til 1979 endda går den forkerte vej.

Med denne begrundelse stiller jeg hermed disse spørgsmål og beder om at de må blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage.