



26. november 2009

I medfør af § 36 stk. 1 i Landstingets Forretningsorden fremsætter vi følgende spørgsmål til Landsstyret:

**Spørgsmål: Opfølgende spørgsmål efter behandlingen af ”redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser.”**

(Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, ATASSUT)

**Begrundelse:**

Vi har opnået hvad vi som de fleste i det grønlandske samfund har ønsket; selvstyret, som følger af dette må vi arbejde os væk fra økonomisk afhængighed fra andre og det fordrer til at vi skal opbygge vores erhvervsliv, det kan dreje sig om blandt andet: Råstofudvinding, Olieudvinding, eventuel etablering af aluminiumsmelter, bare en af de ovennævnte bliver realiseret, betyder det at vort land må udlede langt mere CO<sub>2</sub> end hvad vi gør i dag.

Under behandlingen af dagsordenspunkt nr. 127, nemlig redegørelsen for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser, stillede jeg direkte spørgsmål til Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik.

Grunden for at jeg fremstillede spørgsmål var at han sagde: ”set i vores øjne går forhandlingerne mellem Grønland og Danmark godt” og han sagde endvidere ”men set i forhold til tidligere er der en nogenlunde god ånd” citat slut.

Derudover sagde han følgende: ”men de er selvfølgelig endnu ikke færdige og det kan være at de først bliver færdige efter at COP 15 er blevet færdige og først derefter kan der siges noget omkring dette”.

Han fortsatte: ”men verdenssamfundet må selvfølgelig tænke på at det kan være at det måske kan betale sig at store virksomheder, eksempelvis at en aluminiumsmelter kan blive placeret i vort land”

Eftersom han er næstformand for Naalakkersuisut, stillede jeg ham et spørgsmål om hvad der ligger til grund for at Den Danske Regering ikke vil tilkendegive støtte omkring vores ønsker?

Dertil svarede han blandt andet: ” desværre skal jeg henvise til at der kan stilles § 36 spørgsmål.”

Han fortsatte sit svar med: ”og Danmark vil blive benyttet til spørgsmålet, det er nok derfor danskerne i meget høj grad føler sig presset af andre lande til at formindske drivhusgasudledningen.

Det giver mig anledning til at fremkomme med følgende spørgsmål til formanden for Naalakkersuisut:

1. 1: Hvordan skal ordene: ”det går godt”, og ”en nogenlunde god ånd?

2. 2: Skal vi vente på færdiggørelsen af COP 15 inden der kan indgås en aftale med Danmark?
  
3. 3: Med henvisning til sætningen: ” det måske kan betale sig at store virksomheder, eksempelvis at en aluminiumsmelter kan blive placeret i vort land. Hvordan skal ordet ”måske” forstås?
  
4. 4: Jeg vil gerne have en klar svar på hvad det er der gør Den Danske Regering så stædig? Er det fordi at Grønland har underskrevet på en aftale om reduktion af drivhusgasudledningen?

Med venlig hilsen

Finn Karlsen

Medlem af Inatsisartut på vegne af ATASSUT

*P.s.: Vi skal gøre opmærksom på at citaterne af Jens B. Frederiksens ord er egne oversættelser fra grønlandsk til dansk, og vi skal henvise til fortrykket af 18.11.09 på grønlandsk.*