



19. november 2020
Atassut

EM 2020/67
Aqqalu C. Jerimiassen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2021 og indeholde forslag til konkret handling.

(Medlem af Inatsisartut Jens NapātôK´ Partii Naleraq)

Vi må til en hver tid samarbejde om at passe på vores havdyr, derfor ser vi i Atassut med stor interesse på Parti Naleraqs forslag, for vi må i fællesskab på den bedste ikke invasive måde kunne værne om dyrene, især når vi tænker på trawlerne og krydstogtskibenes færden.

Vi skal dog huske på, at vi ikke skal sætte stopklodser op for de forskellige erhverv ved at lave en helle masse små love som de skal følge, for vi ved jo at det kan ende med at befolkningen viser deres utilfredshed derpå.

Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved at vi bør beskytte de af vores fjorde, hvor vores fangst dyr som har betydning for vores hverdag har deres færden. Når det er sagt, så er det heller ikke lig med at vi skal stoppe *alt* vores gøren i de selv samme fjorde.

Vi skal passe på ikke at kalde nogle enkelte erhverv for at blive prioriteret frem for andre, f.eks. Kommer tonen i salen over på at ”Hvis det var turisme erhvervet var det allerede blevet vedtaget”, og det gør personligt ondt når jeg selv har arbejdet med turisme. For det er ligegyldigt hvor man kommer fra og hvad man laver, så er alle lige værd. Derfor mener vi i Atassut at man ikke skal lukke af for at skibe som arbejder med turister kan komme til de fjorde hvor der er fangst dyr.

Det skulle være mulighed for at regulere hvilken skibe der kan komme til og ikke lukke alle ude ved at skære alle over én kam. For man kan f.eks. Sige at der skal være særlige regler hvis det er et krydstogtskib med omkring 3.000 passagerer som vil ind i fjorden og som har potentialet for at forurene.

Hvis vi skal tænke på trawlerne og de store fiskekuttere, så skal vi være påpasselige for de steder hvor der bliver fisket godt, der er fiskerne med til at holde landets økonomi i gang og lige der skal vi være påpasselige med ikke at sætte forhindringer op for dem, men på samme tid mener vi i Atassut at fiskerne og biologerne får en bedre samarbejde.

Biologerne bør lave nogle tydelige afmærkninger samt kort, så fiskerne kan se hvor narhvalerne holder til. På den måde kan fiskerne på bedst grundlag kan holde sig på afstand og mindske deres støjgener i havene omkring hvalerne imens de fanger deres fisk.

Med den bemærkning sender vi i Atassut forslaget videre til udvalget.