



6. september 2024

EM 2024/151

Jeg fremsætter hermed følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i forretningsordenen for Inatsisartut:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at minimere brugen af hash og dermed forebygge hashmisbrug

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit)

Hash er farligt. Hash er sundhedsskadeligt. Hash ødelægger familier. Sådan har det altid været. Hash er ulovligt både her i landet og i langt de fleste andre lande. På trods af forbuddet er der en del, der bruger og misbruger hash. Stoffet er forholdsvis let at få fat i og kriminelle tjener mange penge på at sælge det.

Brugen af rusmidler som hash er mest udbredt blandt socialt udsatte, lavt uddannede og arbejdsløse. Både befolkningsundersøgelserne fra 2005-2007¹, 2014² og 2018³ viser dette. Rapporterne viser desværre også, at der stort set ikke er noget fald i hashforbruget.

Befolkningsundersøgelsen fra 2005-2007 viste, at 33 procent af befolkningen har prøvet at ryge hash nogle få gange, mens 23 procent havde røget hash adskillige gange. I befolkningsundersøgelsen fra 2014 er tallene henholdsvis 36 procent og 20 procent, mens det i befolkningsundersøgelsen fra 2018 er henholdsvis 37 og 21 procent.

Befolkningsundersøgelsen fra 2014 viser også, at det kun er ganske få procent af de personer som har været i behandling for misbrug, som ikke selv er opvokset i et hjem med misbrug. Det betyder, at børn der er vokset op i et misbrugshjem, har en markant forøget risiko for selv at blive misbrugere.

Det er på baggrund heraf legitimt at konkludere, at vi herhjemme fortsat har en stor udfordring i forhold til at bekæmpe hashmisbrug. Og brug og misbrug af hash er sagt med andre ord helt tydeligt et samfundsproblem. Det rigtig gode spørgsmål er sådan set bare, hvordan vi får minimeret brugen og misbruget af hash i vores land?

I denne valgperiode har vi på Forårssamlingen i 2023⁴ diskuteret legalisering af hash, og på baggrund heraf er der en redegørelse på vej om fordele og ulemper herved. Den bliver interessant at nærstudere. Kunne det mon være en mulighed?

¹ BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN I GRØNLAND 2005-2007 - LEVEVILKÅR, LIVSSTIL OG HELBRED - Statens Institut for Folkesundhed, København 2008

² BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN I GRØNLAND 2014 - LEVEVILKÅR, LIVSSTIL OG HELBRED - Statens Institut for Folkesundhed, København 2016

³ BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN I GRØNLAND 2018 - LEVEVILKÅR, LIVSSTIL OG HELBRED - Statens Institut for Folkesundhed, København 2019

⁴ FM 2023/70



Kunne det være en mulighed, at politi og anklagemyndighed intensiverede jagten på både pushere og bagmænd?

Skal foranstaltningsniveauet for smugling og salg af hash hæves?

Hvordan kan vi intensivere kontrollen af vores ydre grænser med henblik på at forhindre indsmugling af hash?

Skal der være mere undervisning i Folkeskolen om de negative konsekvenser ved brug af hash?

Skal der investeres yderligere i misbrugsbehandling og ikke mindst på opfølgningen heraf således, at der er færre, der får tilbagefald?

Jeg håber, at vi med denne debat kan komme med nye tanker og nye idéer til bekæmpelse af hashmisbruget herhjemme, og jeg ser frem til at høre input fra såvel Naalakkersuisut som partierne her i Inatsisartut.