



### **Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering**

(Naalakkersuisoq for Boliger)

Det er ikke så mærkeligt at der er mere fokus på privatboligbyggeri samt finansiering af disse her i landet. Det er almindelig kendt, at de allerbedste virksomheder her i landet bliver finansieret af folk med de laveste indkomster her i landet. Inuit Ataqatigiit har flere gange udtalt sig kritisk om, at den nuværende koalition igennem de seneste år har taget den befolkningsgruppe med de største udfordringer med deres økonomi som gidsler for at sikre de rige nye indtægtsmuligheder. Vi savner efterhånden en styreform der sætter Sakæus og Benjamin i centrum.

Inuit Ataqatigiit ser sig tilfredse med at man politisk lægger op til at sikre muligheder at folk kan få finansieret og folk får mulighed for at boligforsyne dem selv. Vi støtter intentionerne om at man i boligfinansieringsordninger der er til gavn for flest mulige borgere.

Vi er enige i hensigten om at flest mulige borgere kan benytte sig af finansieringsordningen. Desuagtet stiller Inuit Ataqatigiit spørgsmålstejn ved om disse hensigter kan komme de bygder og byer som ikke uden videre kan betjenes af pengeinstitutter på en realistisk måde. Vi har brug for at dette spørgsmål bliver udredt i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

Vi lægger vægt på, at landets borgere har lige muligheder. Vi har lagt mærke til, at man ikke kommer særligt meget ind på forhold for borgere der bor i byer og bygder uden gode udviklingsmuligheder og som kan betegnes at have de største behov. Ligeledes foreslår vi, at Finansudvalget i sin betænkning medtager undersøgelsesresultater om hvilke muligheder der gives til familier med mange børn samt folk med de laveste indkomster.

Vi savner håndgribelige informationer om forslagets konsekvenser forbedrede muligheder for boligforsyning i alle bosteder i samfundet, ligeledes at forslaget også kommer folk med de laveste indkomster til gavn. I bemærkningerne til lovforslaget kan vi konstatere at de kommuner med størst behov for tidssvarende boligforsyning, nemlig Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunian modtager færreste støttemidler. Vi bemærker ligeledes at de fleste støttekroner går til hovedbyerne.

Dette er ikke så underligt. For der sker størst omsætning i hovedbyerne, hvorfor man nemmest kan udbetale støttekroner til dem. Vi ved ligeledes at folk der også har nemmest ved at optage lån i banker. For når der skal optages banklån, så er disse nemmere at få i hovedbyerne.

Hvis disse forhold skal ændres og når støttemidlerne skal benyttes mere spredt, hvilke pligter giver man til folk der bor i de mindre byer og i yderdistrikterne? Hvordan vil man gøre deres muligheder bedre? Inuit Ataqatigiit opfordrer Finansudvalget at svare klart på disse spørgsmål i betænkningen.

Med disse bemærkninger vil vi i forbindelse med førstebehandlingen af forslaget stemme hverken for eller imod forslaget og henviser forslaget til nøje behandling. Vi håber at man til andenbehandlingen præsenterer gode undersøgelsesresultater, sådan en mere realistisk mål for forslaget kan sikres til den endelige stillingtagen til forslaget.