



16. august 2024

EM 2024/124

Jeg fremsætter hermed følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i forretningsorden for Inatsisartut:

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi fra politisk side skal investere flere penge i elitesport således, at atleterne kan få forbedrede træningsforhold og flere muligheder for at deltage i internationale konkurrencer.**

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit)

Ildræt giver velvære, bedre sundhed og forebygger livsstilssygdomme, men det giver os også sammenhold, holdånd, engagement, målrettethed og disciplin.

Det er en glæde for Demokraatit at se, at der både politisk og i offentligheden er opbakning til visionen fra Grønlands Ildrætsforbund om, at vi skal være verdens mest fysisk aktive nation i 2030. Det er en god vision, men den skal bakkes op af handling. Her er det efter min mening en smule overset, hvor vigtigt et øget fokus på elitesport er i denne sammenhæng.

For Demokraatit er der nemlig ingen tvivl om, at vi herhjemme bør have langt mere fokus på eliteidræt og at vi bør bruge flere penge på området end vi gør i dag. Eliteidræt giver nationalt sammenhold, det giver ungdommen idoler at se op til og så får det uden tvivl flere mennesker – især børn og unge – i gang med at dyrke motion, hvilket er en ubetinget god ting. På den måde vil øgede investeringer i eliteidræt også komme breddeidrætten til gode.

Herudover er det tit et overset element, at eliteidræt og elitesport giver evner, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Man lærer at sætte sig mål og at træne målrettet på at opfylde disse. Man lærer vigtigheden af selvdisciplin. Det er jo sådan, at hvis man vil være god er man nødt til at være fokuseret og passe sine træning. Disse evner har vi brug for på arbejdsmarkedet, og det er ikke noget man kan lære ved at læse en bog. Det er til gengæld noget, der er en essentiel del af idræt.

Ildræt, motion og sport er for Demokraatit således en meget vigtig del af hele vores samfund. Og vi ønsker, at vi som land investerer meget mere i gode vilkår for sport. Et godt eksempel herpå er de mange kunstgræsbaner rundt omkring i landet. Demokraatit foreslog første gang, at der skulle anlægges kunstgræsbaner for snart 15 år siden. Dengang var alle andre skeptiske, men i dag er kunstgræsbanerne kommet alligevel, og det er vi vist alle glade for. Der er altid liv og glade dage omkring kunstgræsbanerne, og de er med til at sikre, at vi får bevæget os på en god og sjov måde.

Men hvordan skal vi fremadrettet sikre gode forhold for eliteidræt? Skal vi fra politisk side udarbejde en klar strategi eller skal dette overlades til Elite Sport Greenland og/eller specialforbundene? Skal specialforbundene have flere penge? Skal vi investere i træningsfaciliteter og andre rammer? Skal vi have mere fokus på den frivillige indsats?



Her er det nok vigtigt at påpege, at bedre faciliteter til eliten også vil komme bredden til gode, da faciliteterne jo også kan benyttes af andre end elitesportsfolk.

Jeg tror, at det er vigtigt, at denne debat bliver taget, da jeg mener, at der er så meget godt at hente i elitesport. Og der er udfordringer på området. Eksempelvis har vi set, at flere specialforbund og frivillige foreninger melder ud at der ikke er penge nok og at aktiviteter reduceres, hvilket dels skaber dårligere forhold for sporten og atleterne og dels giver negative konsekvenser for samfundets sammenhængskraft.

I et svar på et § 37-spørgsmål<sup>1</sup> fremgår det ligeledes, at Elite Sport Greenlands strategi udløber i 2025. Af kerneopgaver fremgår det, at man ønsker at øge og højne aktiviteter via flere konkurrencer internt såvel som eksternt for at motivere og fastholde udvikling blandt idrætsudøverne, og derved forbedre konkurrenceevnen. Dette står aktuelt i skarp kontrast til virkeligheden, hvor der eksempelvis er meldt ud fra TAAK, at der ikke er økonomi til afvikling af eksempelvis landsholdssamlinger. Dette har skabt bekymringer blandt idrætsudøverne og påvirker deres fortsatte motivation.

Det påvirker ligeledes den næste generation og nuværende ungdom, at der ikke bliver udvist større villighed eller politisk prioritering. Naalakkersuisut fremhæver ligeledes i sit svar på § 37-spørgsmål nummer 172-2024, at en arbejdsgruppe skal indlevere en rapport i slutningen af september 2024 med det formål, at: *"... få afklaret særlige udfordringer og mulighederne i idrættens verden."*<sup>2</sup>

Samtidigt mangler der politisk stillingtagen til, hvorvidt midlerne skal øges og derved er forventningen at Elite Sport Greenland reducerer aktivitetsniveauet grundet de manglende økonomiske ressourcer. Det åbner derfor en debat, om hvorvidt vi fra politisk niveau bør sætte en ny ramme for en fremtidig eliteidrætspolitik.

Jeg ser frem til at høre argumenter for og imod mine idéer fra øvrige partier og Naalakkersuisut.

---

<sup>1</sup> Svar på § 37-spørgsmål nummer 172-2024

<sup>2</sup> Svar på § 37-spørgsmål nummer 172-2024