



Nuuk den 23. oktober - 2018

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. **Naalakkersuisut skal jf. § 4, stk. 1 i førskoleloven¹ føre tilsyn med kommunerne. Hvorledes sikrer Naalakkersuisut konkret, at kommunerne opfylder de i lovens § 20, stk. 1-3 nævnte normeringer?**
2. **Hvor stor en andel af de normerede pædagogstillinger i daginstitutionerne er besat med pædagoguddannet personale?**
3. **Hvor stor en andel af de normerede stillinger til personer med pædagogisk uddannelse er besat med sådan uddannet personale?**
4. **Henset til Naalakkersuisuts ansvar for de videregående uddannelser, samt det overordnede ansvar for førskoleområdet - hvad har Naalakkersuisut allerede gjort for at sikre, at normeringen f.s.v. angår uddannet personale opfyldes - og hvad agter Naalakkersuisut at gøre nu og fremover?**
5. **Hvad finder Naalakkersuisut er forsvarligt og er der fastsat retningslinjer for, hvor mange ansatte, der som minimum skal være til stede pr. barn i vuggestuer/børnehaver for henholdsvis:
 - a. Én isoleret dag
 - b. Kortere perioder
 - c. Længerevarende perioder**
6. **Hvad har Naalakkersuisut konkret iværksat ift. de forpligtelser Naalakkersuisut har jf. § 4, stk. 2, nr. 1, 3, 4, 5 og 8 i førskoleloven?**
(Naalakkersuisut bedes besvare for hver enkelt angivne ansvarsområde)

Begrundelse:

Henset til problematikken omkring den graverende mangel på pædagoger, og i det hele taget problemer med blot at udfylde stillingerne med folk – faglærte eller ufaglærte, som skal arbejde pædagogisk målrettet med vores børn, spørger vi til ovenstående.

Der meldes tilbage fra rigtig mange kanter, at der er voldsom mangel på hænder, der skal passe vores børn, og det er meget utrygge situationer. Vi er så langt, at ønskerne blandt mange af landets forældre synes ikke engang at være at få tilbudt den pædagogiske udvikling for børnene, som de har krav på – bare den helt simple pasning kunne udføres betryggende, ville vi allerede være langt.

Det er særligt sørgeligt, at vi har en del omsorgssvigtede børn, børn med særlige behov, handicappede børn, og faktisk bare børn i det hele taget, som lider under det her.

¹ § Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.



SULEQATIGIISSITSUT
SAMARBEJDSPARTIET

Vores børn i det hele taget, skal passes på, og har behov for gode voksne omkring sig, mens de er i daginstitutioner, mens forældrene er til rådighed for arbejdsmarkedet, uddannelse osv.

Alle partierne sagde under valget, at de prioriterede dette område. Derfor nærværende spørgsmål. Den daglige drift af daginstitutionsområdet er kommunernes, som Naalakkersuisut gentagne gange har påpeget. Men det er Naalakkersuisut, der har det overordnede ansvar – ikke blot for førskoleområdet, men for at vores børn sikres de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Derfor bliver Naalakkersuisut nødt til at forholde sig helt konkret til denne nationale problematik, der blot vokser for hver dag, uanset om det daglige ansvar ligger hos kommunerne.

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 dage.

Tillie Martinussen
Samarbejdspartiet - Suleqatigiissitsut