



Til:
Medlem af Inatsisartut
Naaja H. Nathanielsen

Svar på §37-spørgsmål nr.001 – Kolonitid og Forsoning

Naalakkersuisut har d. 2. januar 2014 modtaget spørgsmål i henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsat af medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqaqtiit.

Besvarelsene findes efter spørgsmålene.

1. Hvilke befolkningsgrupper i samfundet er det konkret at Formanden for Naalakkersuisut mener der skal forsones sig med hinanden?

Svar:

Naalakkersuisut oplever, at når debatten kommer ind på særlige emner relaterende til identitet, sprog, etnicitet, kolonitiden o.lign. – så reageres der ofte med hårde ytringer, der får sindene i kog blandt borgere i forskellige befolkningsgrupper i samfundet.

Det er et felt, hvor tonen ofte bliver ganske hård på en ikke-konstruktiv måde. Og det er et område, hvor vi partipolitikere med vores debatform måske ikke altid er de bedste til at finde løsningerne. Derfor ønsker Naalakkersuisut, at Forsoningskommissionen skal bestå af fagfolk, der fagligt og uden hensyn til partiskel skal kunne beskæftige sig med ovennævnte emner på konstruktiv vis.

Derfor skal Naalakkersuisut appellere til, at vi ikke foregriber Forsoningskommissionens kommende arbejde, hvor emnerne vil blive behandlet fagligt og detaljeret.

Alle partier i Inatsisartut, vil blive konsulteret forud for den endelige etablering af Forsoningskommissionen, således at partierne får mulighed for at give konstruktive forslag til kommissionens endelige etablering.

2. Hvilke følelser er det Formanden for Naalakkersuisut mener der er i klemme og hvad er konsekvensen af disse følelsesmæssige sår fra kolonitiden?

Svar:

Som nævnt ovenfor, vil jeg ikke foregribe Forsoningskommissionens kommende arbejde, men i stedet vente og se hvad kommissionen når frem til. Det ser jeg som værende en afgørende faktor i arbejdet med forsoningsprocessen.

3. Er det Formanden for Naalakkersuisuts opfattelse, at det er hele den grønlandske befolkning der er negativt påvirket af kolonitiden, uanset alder og

13-01-2014
Sags nr. 2014-094075
Dok. nr. 1442520

Postboks 1015
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 32 50 02
E-mail: govsec@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

personlige erfaringer? Eller er der nogen befolkningsgrupper, der har et større behov end andre? I så fald, hvilke?

Svar:

Jeg henviser til svaret på spørgsmål 2.

4. Formanden for Naalakkersuisut angiver, at vi ved at forsone os med kolonitiden vil opleve at flere borgere kan bidrage positivt til samfundet. Hvor mange borgere mener Formanden for Naalakkersuisut der i dag er forhindret i at bidrage positivt til samfundet pga. kolonitidens skygger?

Svar:

Der findes mange stærke borgere i vort samfund. Disse borgere føler sig ikke og er måske heller ikke berørte eller ramt af kolonitiden. Disse stærke borgere føler måske ikke, at de har særlig meget brug for en forsoningsproces i deres egne tilværelser og liv. Det anerkender Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut har dog også øje for, at der hos det grønlandske folk findes store sociale problemer. De problemer opstod ikke af sig selv. Mange problemer er vi som folk selv skyld i. Mens der er andre ganske alvorlige problemer og effekter, som er direkte konsekvenser af kolonitiden og følgerne derfra. Herunder findes der en række emner, som de der nævnes i svaret til spørgsmål 1, hvor vi finder tabuer, som vi på respektfuld vis er nødt til at tale om. Forsoningskommissionen er en anerkendelse af dette.

Naalakkersuisut er overbeviste om gavnigheden af, at vi som folk får talt ud og lyttet til hinanden om denne del af vor historie – på officiel, systematisk og respektfuld vis. Hvis vi i processen finder ud af, at der er forhold som virker imod forsoning i vort samfund og folk, så vil Forsoningskommissionen i disse tilfælde kunne påpege dette og komme med anbefalinger vedrørende forholdene. Naalakkersuisut er overbeviste om, at det grønlandske samfund har muligheden for at komme styrket ud af en sådan forsoningsproces, idet processen skaber muligheden for at styrke anerkendelsen og respekten mellem befolkningsgrupperne i folket.

Måske vil medlemmet af Inatsisartut være enig med mig i, at effekten af en forsoningsproces meget vanskeligt vil lade sig kvantificere i et antal borgere, der helt præcist lader sig tælle som borgere, der har fået det bedre, som en direkte følge af forsoningsprocessen. Men jeg tror, at vi alle vil få gavn af en øget forståelse, anerkendelse og respekt befolkningsgrupperne i mellem. Det er jeg overbevist om, vil kunne mærkes positivt borgerne i mellem til gavn for samfundsudviklingen.

Derudover skal jeg henvise til svaret under spørgsmål 2.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med verlig hilsen


Aleqa Hammond
Formand for Naalakkersuisut