



30. juni 2022

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

**Spørgsmål til Naalakkersuisut:**

1. Under spørgetimen på FM 2022 den 27. april 2022 lovede Naalakkersuisoq at påtage sig ansvaret for at undersøge, hvorvidt eleverne i folkeskolen har været mærket af nedlukningerne i forbindelse med Coronaepidemien. Kan Naalakkersuisoq oplyse, hvilken form for undersøgelse, der skal iværksættes?
  - a. Hvornår forventer Naalakkersuisut at effektuere undersøgelsen?
  - b. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne præsentere et resultat af undersøgelsen?
2. Hvad var resultatet efter seminar om sport, som blev afviklet i maj 2022 i Nuuk?
  - a. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut iværksætte på baggrund af seminarets resultater?
3. Under spørgetimen den 27. april 2022 lovede Naalakkersuisoq at kigge på en model, hvor der kan gives en hjælpende hånd til økonomisk trængte familier, der skal sikre, at alle børn skal kunne deltage aktivt i et foreningsliv. Hvordan tænker Naalakkersuisut at sådan en ordning skal fungere?
  - a. Hvor stort et beløb arbejdes der på at kunne gives tilskud til?
4. Naalakkersisoq oplyste endvidere, at der skal kigges på ligestilling indenfor folkeskolen og uddannelsessituationerne, hvor drengebørn og mænd halter efter kvinderne. Hvilke initiativer agter Naalakkersuisut at tage for at højne drengebørnenes og mændenes adgang til et bedre skole- og uddannelsesliv?
5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse i forhold til erfaringer med Coronaepidemien på landets skoler?

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

**Begrundelse**

I forbindelse med FM 2022 havde vi en spændende spørgetime med Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Spørgetimen gav grundlag for videre politiske drøftelser.

Jeg er derfor interesseret i at vide om Naalakkersuisut agter at igangsætte ovenstående initiativer og hvilken form og ressourceforbrug, der er nødvendige for at realisere disse. Det er ligeledes af afgørende betydning for at sikre, at vi fra politisk hold formår at indgå i et åbent og gennemsigtigt samarbejde i forsøget på at realisere gode tiltag for borgerne.

Det er ingen hemmelighed, at mænds rettigheder og mændenes adgang til uddannelser er udfordret i forhold til antallet og fordelingen af særligt de højere videreuddannelsesinstitutioner.



Måske er samfundsstrukturen og måden skole- og uddannelsesstrukturen er organiseret en medvirkende årsag til, at for eksempel selvmord er hyppigere blandt yngre mænd.

Uddannelse er den vigtigste investering i landet til gavn for den enkelte og for samfundet. Derfor er det altafgørende, at vi forsøger at forebygge på alle led for at sikre, at adgang og rettigheder kan tilgås af alle og ikke kun en bestemt gruppe i samfundet.

Jeg ønsker svar på mine spørgsmål i løbet af 10 arbejdsdage.