



Aqqalu C.Jerimiassen  
Atassut

EM 2024/13  
24. september 2024

## **Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Gennemførelse af en skattereform m.v.)**

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Alle fradrag skal fjernes! Skatteprocenten skal sænkes!

Det må allerede være bemærket, hvordan vi i Atassut udtrykte os ved førstebehandlingen af finanslovsforslaget.

I Atassut ønsker vi at indføre flad skat, så folk kan arbejde endnu mere og bedre.

I dag bruger Skattestyrelsen omkring 80 millioner kroner om året på administration og personale, hvoraf en stor del går til administrativt arbejde med fradrag, som kræver flere medarbejdere for at registrere, om folk er almindelige lønmodtagere, om de har store renter på lån, eller om de driver egen virksomhed, blandt andet.

Med indførelsen af flad skat vil alt dette være unødvendigt. Og i det nuværende lovforslag vil der sandsynligvis være endnu mere administration, da man hvert år skal lave indkomstopgørelser baseret på folks indtægter for at beregne slutregnskabet.

Hvis slutregnskabet viser fejl, eller hvis man har opgivet forkerte oplysninger i løbet af skatteåret, kan folk ende med at skulle tilbagebetale penge på grund af forkerte fradrag.

Progressiv beskatning blev indført i 2019 af den tidligere regering, og i Atassut har vi kraftigt kritiseret dette, da vi mener, at progressiv skat hæmmer incitamentet til at tjene flere penge og drømmen om økonomisk fremgang.

Nu ser det ud til at blive endnu værre, da også de lavere og mellemindkomstgrupper vil blive ramt af store skattelettelser for at tilpasse sig den progressive skattepolitik.

Regeringen fører en rød politik, der skubber grænserne.

Selvfølgelig er vi i Atassut enige i, at folk bør beholde mere af deres penge, men vi ønsker at gå en anden vej.

Som vi forklarede i vores tale om finansloven, kan indførelsen af flad skat resultere i store skattebesparelser for mellemindkomstgrupperne. Med flad skat vil folk kunne spare over 40.000 kr., hvis vi indfører et enklere system end det nuværende, hvor kun 82 % af befolkningen nyder godt af fradrag, men med flad skat vil 100 % kunne få glæde af det.



Med flad skat er det heller ikke muligt at tage lange pauser fra arbejdet for at få store skattefradrag, og der vil heller ikke være store skatterefusioner i slutningen af året. Hvilken enkelhed det ville være!

Atassut foreslår en skatteprocent på 30 %, og fradragene fjernes. Skatteprocenten kan sænkes til 26-27 %, hvor 3-4 % sættes af til sundhedsvæsenet, så skatten reduceres uden at gå helt ned, og de penge, der spares, går til vores sundhedsvæsen.

Vi er også bekymrede over, at forhøjelserne af beskæftigelsesfradraget kan resultere i, at mange vil bruge disse penge til at betale af på deres gæld, hvilket vil have en negativ effekt på økonomien for mange mennesker.

Også systemet med inddrivelse af gæld ser ud til at have store fejl, da det nu er muligt for folk i mange områder at undgå gældsinddrivelse, efter kommunernes gældsinddrivelsesfunktion blev nedlagt.

Men det er ikke kun sort arbejde, der er stigende, også borgernes gæld til det offentlige vokser markant hvert år. Dette bekræfter blot, hvad vi i Atassut har advaret om i mange år – centraliseringen fungerer ikke.

Lad os nu lade være med at se op til i Danmark, hvor Naalakkersuisut nu forsøger at kopiere det danske skattesystem. Vi skal udvikle vores eget system, der passer til vores forhold.

En af de største fejl ved centraliseringen er kommunesammenlægningerne. Borgerne ønsker at være tæt på deres myndigheder, og det savner de nu.

Med disse bemærkninger anbefaler vi i Atassut, at lovforslaget forkastes.