



## **Forslag om godkendelse af Landskassens regnskab for 2023.**

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

(1. behandling)

Tak for fremlæggelsen af Landskassens Regnskab for 2023. På den ene side er jeg godt tilfreds – på den anden side er jeg kritisk.

Lad mig starte med det positive. Det er naturligvis godt, at Landskassen fik et stort overskud i 2023. Det er altid positivt, når økonomien har det godt. Det giver os som politikere muligheder for at igangsætte tiltag og initiativer til gavn for befolkningen.

Dette bringer mig videre til kritikken. Det er simpelthen ikke godt nok, at der er så stor forskel på det man forventer i Finansloven og det man ender ud med i Landskassens Regnskab. Der er således afvigelse på hele 415 millioner kroner, hvilket er rigtig mange penge.

Her er det vigtigt at huske på, at vi som politikere er nødt til at være ansvarlige. Vi kan ikke bare bruge penge, som vi ikke har. Her er vi nødt til at stole på beregningerne fra Naalakkersuisut. Beregningerne fra Naalakkersuisut viste således, at vi kunne forvente et overskud i 2023 på 16 millioner kroner. Med et så beskedent overskud er vi nødt til at udvise mådehold fra politisk side. Det vil sige, at vi ikke bare kan give skatte- og afgiftslettelser. Vi kan ikke investere massivt i at forbedre forholdene i Sundhedsvæsenet. Og sådan kunne jeg også nævne andre områder.

Når det så efterfølgende viser sig at overskuddet ikke blot er på 16 millioner kroner men på over 400 millioner kroner, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi kunne have gjort en række gode ting for befolkningen for de penge. Det er virkelig ærgerligt. Og derfor er vi nødt til at forlange, at man fra Naalakkersuisuts side bliver bedre til at lave ordentlige beregninger. De dårlige beregninger går ud over befolkningen.

Jeg vil derfor bede Naalakkersuisut om at redegøre for årsagerne til, at man til at starte med har lavet så forkerte beregninger. Jeg vil ligeledes bede Naalakkersuisut om at redegøre for, hvilke tiltag og initiativer man har sat i gang med henblik på at blive bedre til at komme med mere præcise beregninger.

Vi er nødt til at huske på, at vi arbejder for befolkningen. I Demokraatit mener vi, at vi kunne gøre rigtig meget for at sikre befolkningen en bedre hverdag, men det er svært, når de beregninger og analyser vi har til rådighed er helt forkerte og dermed giver os et dårligt beslutningsgrundlag.

Vi ser frem til nærmere at gennemgå Landskassens Regnskab for 2023 i Revisionsudvalget, hvortil vi henviser forslaget.



DEMOKRAATIT  
DEMOKRATERNE