



ATASSUT

EM 2016/44&138-1

Siverth K. Heilmann

05. 10. 2016

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2017 pålægges at fremlægge et forslag indeholdende en finansieringsmodel som skal sikre opførsel, i samarbejde med kommunerne, af 100 midlertidige boliger til hjemløse fordelt i hele landet.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

og

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM 2017, at fremlægge en redegørelse, der anviser Naalakkersuisuts løsninger på fremtidens offentlige boligbyggeri, der er møntet på ældre borgere.

(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Til det første beslutningsforslag der er fremsat af medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen fra Inuit Ataqatigiit har vi fra ATASSUT følgende kommentarer:

Vi er i ATASSUT fuldstændige enige i begrundelserne om hvor svært det er acceptere, at der desværre er en gruppe af borgere her i vort land som er hjemløse. Og selvfølgelig vil det være ønskeligt, hvis alle mennesker uden undtagelser havde et hjem, det er ellers en mærkesag for alle folkevalgte i både kommuner og på landsplan.

Hvad der kan være af årsager for hjemløshed som forslagsstilleren allerede har nævnt i forslaget, skal jeg ikke gentage, men her tilføje, flytning til en anden by uden først at sikre sig en bolig, ophør af forhold, folk der ellers har arbejde men som forsømmer deres regninger, arbejdsdygtige med lav arbejdsvilje, arbejdsløse som bare er blevet vant til offentlig forsørgelse samt gæld til børnebidrag og til det offentlige osv. samt utilstrækkelig betalingsevne.

Der skal ikke herske tvivl om at det for ATASSUT er meget vigtigt, at der er mulighed for job til alle arbejdsdygtige samt indkomstgrundlag, således at der skabes grundlag for selvforsørgelse samt forsørgelse af familie og til at skabe et trygt hjem. Og det skal man så vidt muligt altid have som en målsætning. Det er vigtigt at de der har behov for hjælp til forsørgelse, selvfølgelig får den retmæssige hjælp fra det offentlige og det er ufravigeligt.

Fra ATASSUT har vi allerede fremsat et forslag som omhandler hjemløse, særligt for de mange hjemløse i Nuuk, hvor Naalakkarsuit i samarbejde med kommunen kan benytte sig af allerede eksisterende bygninger, og selvfølgelig skal man så vidt muligt, minimere problemet, så derfor skal vi være bedre til at gennem fælles forståelse samarbejde.

Skal vi som et land, hvor størstedelen af borgerne gerne vil have selvstændighed, hver gang der er problemer, få kommunerne og Selvstyret til at bygge yderligere?

Vi mener i ATASSUT, at det vigtigste er ikke at træffe en beslutning om at skulle bygge et på forhånd fastlagt antal på 100 midlertidige boliger til hjemløse. Det vigtigste, er at man i samarbejde med kommunerne får klarlagt hvor stort behovet er og at Naalakkarsuit på den baggrund kan fremsætte et forslag derom til efterårssamlingen i 2017.

Såfremt forslagsstilleren og Inatsisartut er åbne for at foretage en tilpasning til ovenstående, så vil vi fra ATASSUT indstille forslaget til videre behandling i et relevant udvalg. Det er hvad vi fra ATASSUT havde af kommentarer til indeværende forslag.

Til det andet beslutningsforslag der er fremsat af medlem af Inatsisartut Ane Hansen fra Inuit Ataqatigiit, som omhandler at Naalakkarsuit senest EM 2017 skal fremkomme med en redegørelse der anviser løsninger på fremtidens offentlige boligbyggeri, der er møntet på ældre borgere, har vi fra ATASSUT følgende kommentarer:

Der er ingen tvivl om at kommunerne når økonomien er stram eller når byggeri af plejehjem, ældreboliger ikke har været prioriteret, at der kan opstå flaskehalse i forhold til ældreplejen og til sikring af boliger til ældre. Sædvanen tro så skal kommunerne indgive deres ønsker til bygge- og anlægsprojekter til Selvstyret inden 1. Marts.

Denne procedure med at indgivelse af ønsker og medfinansieringsprojekter er mest realistisk og deri ligger det også at kommunerne også har indsigt i hvor deres behov ligger. Vi er f.eks. i Qeqqata Kommunia opmærksomme på den voksende andel af ældre borgere og tilpasser derfor også økonomien derefter, hvor vi har et godt samarbejde med ældreforeningerne.

Vi er bekendt med, at når kommunekasserne bliver slunkne, at byggeprojekterne medtages på ønskelisterne til departementerne, hvor kommunernes prioriteringer dermed også kommer frem. Man kan spørge Naalakkersuisut, om man ikke bare kunne lette den igangværende kommunikationen, i stedet for at der skal laves en redegørelse?

Med disse ord fra ATASSUT forkaster vi forslaget.