



29. marts 2011

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremlægge følgende spørgsmål:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. **Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at bygge til på medborgerhusene i bygderne og gøre dem større ved at etablere store rum, men bevare udstyrsstandarden.**

(Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut)

Begrundelse:

Da man derigennem kan opnå, at anvende disse huse til kulturelle formål, såsom; idræt, forsamlingshus, bio, dansehal, til børn, til unge, aktivitetscenter for familier og ældre og andre aktiviteter.

Bygder over hele ksyten har medborgerhuse som er til gavn for bygdeboerne, ligesom disse er blevet udstyret med bade med sanitet til følge, ligeledes er de udstyret med elektriske vaskemaskiner med tørretumblere.

Nogle medborgerhuse har systuer og vi har kendskab til at nogle anvendes til skindbehandlingssteder. Ligesom der findes små møderum.

Derfor er medborgerhuse tilrettelagt meget fleksibelt.

Jeg mener dog, at man sagtens kan tænke over at gøre medborgerhusene endnu mere fleksible.

Inatsisartut kommer også under deres rejser til forsamlingshusene og ser deres tilstand, hvor nogle af dem er så gamle, at det ikke engang kan betale sig at renovere dem eller bygge til da der ikke er råd, der ikke anvendes længere.

Jeg mener derfor, at man istedet for, at bygge nye formsalingshuse bedst kan betale sig at bygge til på medborgerhusene og gøre rummene større hvor de så kan anvendes til mange ting (kulturhus).