



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse med henblik på at belyse de økonomiske og administrative konsekvenser samt de samfundsmæssige gevinster ved at indføre selvbetjeningsløsninger i Sundhedsvæsenet for at effektivisere arbejdsgange og dermed frigive flere varme hænder til den direkte patient- og borgerkontakt. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

(1. behandling)

Tak til Demokraatits Inatsisartutmedlem Anna Wangenheim for dette gode forslag.

Lad mig starte med at give udtryk for min skuffelse over, at Naalakkersuisut indstiller dette forslag til forkastelse. Det vidner desværre om mangel på visioner og på manglende lyst til at udvikle Sundhedsvæsenet. Dette er ikke godt for borgerne.

Er vi virkelig allerede der, hvor Naalakkersuisut er kørt helt træt, og hvor der er behov for nye kræfter og nye øjne?

Sundhedsvæsenet er en meget stor udgiftspost i vores velfærdssamfund. Og denne udgift bliver større og større, idet vi lever længere og bliver mere og mere behandlingskrævende. Misforstå mig ikke; det er godt at vi lever længere og at vi har længere tid sammen med vores kære i livet. Men det betyder, at vi er nødt til at tænke anderledes og at vi hele tiden skal have fokus på, hvordan vi kan forbedre og udvikle vores sundhedsvæsen uden, at udgifterne løber løbsk.

For Demokraatit handler det om, at vi hele tiden udvikler vores Sundhedsvæsen og finder på idéer og løsninger, der sikrer, at vi kan få så meget sundhed som muligt for pengene. For os er det vigtigt, at vi altid fokuserer på de varme hænder og på hvordan vi kan sikre, at så mange penge som muligt går til den direkte pleje og omsorg. Vi vil hellere bruge flere penge på at ansætte sygeplejersker end vi vil bruge penge på at ansætte flere afdelingschefer i Departementet for Sundhed.

Nærværende forslag fra Inatsisartutmedlem Anna Wangenheim handler om at udnytte den digitale udvikling til at skabe mere effektive arbejdsgange via digitale selvbetjeningsløsninger. Det vil sige, at vi kan kanalisere flere penge ud til pleje og omsorg uden at vi samtidig skal hæve den samlede udgiftspost til Sundhedsvæsenet. For Demokraatit at se er det en ubetinget god idé, og vi burde komme i gang med at udføre denne idé så hurtigt som muligt.

Desværre er Naalakkersuisut af en anden opfattelse. Naalakkersuisut vil hellere vente og se, hvad der sker.



Som sagt er det et klart udtryk for manglende visioner fra Naalakkersuisuts side.

Jeg håber, at et flertal her i Inatsisartut vil lytte til Anna Wangenheim og ikke til Naalakkersuisut. Det vil nemlig være det bedste for vores land og for vores sundhedsvæsen.

Forslaget indstilles til vedtagelse og til videre behandling i Familie- og Sundhedsudvalget.