



Aqqalu C. Jerimiassen

FM 2022/43-1

Atassut

26. April 2022

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at indføre ordninger for bygder og yderdistrikter inspireret af norske regler for Finnmarken, herunder skattefradrag, lavere landsskat, fordelagtige muligheder for afvikling af studielån mv. Undersøgelsen skal beskrive, hvorledes sådanne ordninger kan implementeres samt de forventede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, erhvervslivet og borgerne. Resultatet af undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til FM2023.

(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Pkt. 43

Vi er et stolt folk fordelt langs et udstrakt land, som naturligvis har mange stærke fordele, men selvfølgelig også har udfordringer. Der kan være mange udfordringer for, at skabe tilfredstillende udviklingsmæssige vilkår, på både mindre og større bosteder, for alle.

Hvad er det vil vi gøre ved det? Forslagsgiverens eksempel omkring Finnmark i Norge kan være interessant at kigge nærmere på.

Men!

At sikre at befolkningen, som betaler skat skal kunne få flere penge mellem hænderne, og få noget ud af deres skatte kroner, er noget af det vigtigste, som vi skal sørge for.

Dette er tvivlsomt at opnå, ved langsomt stigende løn i takt med dyrere varer.

Det er rådighedsbeløbet vi skal forhøje, uagtet om det er et mindre eller større bosted.

At man siger "dem i yderdistrikterne har det hårdt" er ikke nok. Vi skal ikke stoppe dem, som udviklingen kører godt for, for at hjælpe dem, som har større udfordringer med udvikling. Det ved at sikre stærk økonomisk position for de udviklede, således at vi kan løfte dem, som står med større udfordringer. Så længe vi siger yderdistrikter vil vi per automatik tale ned til vores landsmænd, hvor de får større tendens til at føle sig mindreværdige.

Det er jo ikke kun dem som sidder med ringe levevilkår, vi har set at mange med middelklasseindkomst også sidder med vanskelige udfordringer. Hvad så med dem? Hvorfor kigger vi altid kun det halve billede?

Vi kan sagtens forhøje rådighedsbeløbet uden at forhøje priserne på varer og lønninger. Her tænker vi på at indbyggeren bør få flere penge i egen lomme, og vi må finde en bedre ordning inden for skat. Vi kan sagtens stoppe de årlige tilbagebetalinger for overskydende i skat, og regninger for lidt betalt i skat, ved netop at gøre skatteydelse ens for alle.

Der er mange muligheder for at mindske det store administrative arbejde årsafslutningen, når der fastsættes afgifter, fradrag m.m. på mange områder. Stigning af fradraget for alle kunne blive unødvendigt, ved fastsættelse af lavere landsskat (flad skat).

På den måde kan alle få gavn af det, og vi vil kunne være i stand til at gøre det nemmere for de med mellemindkomster, som ofte bliver ramt på mange fronter.

Vi arbejder for hele landet, og vi fra Atassut har svært ved at støtte op omkring, at nogen i befolkningen pålægges mere end andre i form af skatteydelse.

Ja, vi er alle bekendt med at priserne på varer på bosteder uden konkurrence er højere, dog behøves der ikke at tages fra dem, som det går godt for. Der er ingen behov for at straffe de som har knoklet med at opnå noget, for at kunne hjælpe andre, selvom det kan være en lidt hård måde at sige det på.

Vi vil atter sige, at vi er mere for at finde en metode, hvor folket får flere penge i lommen, i stedet for at oprette mere administrativt arbejde for alle.

Med dette indlæg henviser vi fra Atassut til, at forslaget afvises.