



EM 2016/7-2

Randi Vestergaard Evaldsen

15. november 2016

Forslag til Finanslov 2017

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

(2. behandling)

Jeg skal ærligt indrømme, at det er med lidt blandede følelser, at jeg står her i dag. Grundelementerne i Finanslovsforslaget for 2017 præsenterede jeg selv for offentligheden på et pressemøde i august. Det var også mig, der fremlagde Finanslovsforslaget for Inatsisartut ved 1. behandlingen i september – og jeg er stolt af, at så mange elementer er taget med igen.

Koalitionsskiftet betyder blandt andet, at det nu er en ny Naalakkersuisoq for Finanser, der har ansvaret for at færdiggøre Finansloven for 2017. En finanslov, der skal være økonomisk ansvarlig og som gerne skal være spiselig for alle partier her i Inatsisartut.

Det er ingen let opgave, men Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter skal vide, at Demokraterne er villige til at tage et stort medansvar for, at der kan blive skabt et bredt forlig om finansloven, så der kan komme mest muligt stabilitet om økonomien i vort land. VI har et medansvar.

Helt overordnet er Demokraterne yderst tilfredse med, at den økonomisk ansvarlige linje, som vi selv har grundlagt, indtil videre er blevet videreført af det nye Naalakkersuisut. På den baggrund bakker vi fortsat op om Finanslovsforslaget, men vi vil skarpt holde øje med, hvad der sker mellem 2. og 3. behandlingen, så vi sikrer os, at også den endelige finanslov er økonomisk ansvarlig.

Der er stadig for mange politikere her i salen, der fremkommer med beslutningsforslag og krav til Finansloven, som skubber vort lands økonomi i den helt forkerte retning. Demokraterne håber, at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter er stærk nok til at stå imod dette pres. Vi er simpelthen nødt til at prioritere behårdt i den nuværende økonomiske situation.

Vi havde en beskeden vækst i 2015, men i 2016 har økonomisk råd forudset, at vi får en høj økonomisk vækst på omkring 5 procent. Det er glædeligt! Det betyder på den anden side ikke, at vi skal skynde os at bruge pengene på en parlamentsbygning eller andre underlige ønsker, der ikke gavner samfundet. Vi bliver nødt til at spare op og blive bedre til at planlægge, hvordan pengene skal bruges, så de kan skabe vækst og udvikling i stedet for, at der blot kommer endnu flere udgifter til drift. Det er ikke samfundsøkonomisk korrekt – vi skal lærer at tænke langsigtet i vort land.



Den øgede økonomiske vækst stammer primært fra vores fiskerierhverv. Hos Demokraterne er vi glade for, at det går så godt i fiskeriet, men det må ikke få os til at lukke øjnene for, at der SKAL skabes udvikling i andre erhverv, så vi kan få en flerstrengt økonomi. Det vil gøre os stærkere og mere robuste som land. Vi har set gennem årene – hvor farligt det er, kun at have en stor indtægtskilde, f.eks. når priserne går ned på fisk – ergo færre penge til landkassen. Det er derfor yderst vigtigt at andre erhverv er medbærende – og det bliver vi simpelthen nødt til at tage seriøst.

Og der er faktisk flere tiltag på vej, der kan være med til at skabe bedre forudsætninger for både virksomheder og borgere. Demokraterne håber og tror, at det nye Naalakkersuisut vil videreføre vores plan om både at sænke selskabsskatten og om at indføre et beskæftigelsesfradrag.

Lad mig begynde med selskabsskatten; den skal ned på et niveau, hvor den er konkurrencedygtig – vi kan ikke tiltrække virksomheder og selskaber til vort land, når vi ligger så højt som vi gør. Og de allerede eksisterende virksomheder heroppe betaler allerede for meget. Der kan investeres langt mere og ansættes langt flere folk, hvis selskabsskatten blev sænket, Det ville betyde færre arbejdsløse og mere vækst.

Med hensyn til et beskæftigelsesfradrag, så vil det betyde, at det for langt flere kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse. Det må aldrig nogensinde være sådan, at det bedre kan betale sig, at være på offentlige ydelser fremfor at tage et arbejde – de offentlige ydelser bør kun være til dem, der har allermost brug for hjælp. Dem der kan arbejde skal arbejde – og hvis man siger nej til et arbejde skal det have konsekvenser.

Reformer er stadig nødvendige. Det er vigtigt for Demokraterne, at reformerne kommer til at køre videre. Vi må ikke være bange for at tage ubehagelige beslutninger – heller ikke når det kommer til at gøre ondt på nogen. Hvis man er bange for det, så er man ikke den rette til at have magten. Så enkelt er det.

Demokraterne mener stadig, at vi skal være påpasselige med vores økonomi og udvise mådehold. Vi skal hele tiden tænke på, hvad der er samfundsøkonomisk korrekt, og hvilke løsninger, der vil virke på lang sigt. En af de forkerte beslutninger som det nye Naalakkersuisut efter vores mening og overbevisning allerede har truffet er udvidelsen af netop Naalakkersuisut. Denne beslutning er ikke samfundsøkonomisk korrekt og den er bestemt heller ikke langsigtet. Præcis hvad den kommer til at koste har jeg bedt Naalakkersuisut om at beregne, og jeg ser meget frem til at modtage svaret herpå.

Det er vores ansvar som beslutningstagere at sikre fremtidens velfærd. Det kræver handling, mod og vilje. Demokraterne er klar til at gøre det, der skal til. Og håber de andre partier også har modet til at tage ansvar for vort land.



Med disse bemærkninger henviser vi forslaget til videre behandling i Finans- og Skatteudvalget.