



16. november 2006

I medfør af § 36 stk. 1 i Landstingets Forretningsorden fremsætter jeg følgende spørgsmål til Landsstyret:

Spørgsmål til Landsstyret vedr. handlingsplan for at fremme læselysten og dermed læsningen i vort land.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

På Landstingets Efterårssamling 2006 foreslog jeg, at Landsstyret skulle pålægges at tage initiativ til en landsdækkende læselyst-kampagne, der primært skulle henvende sig til børn og unge under 16 år. Forslaget opnåede desværre ikke fremme.

Landsstyrets svarnotat på mit forslag udmærkede sig desværre ved en total mangel på både brugbare statistiske oplysninger og på egentlige målbare handlingsplaner. I et land som Brasilien forholder det sig noget anderledes. Her er det brasilianske kulturministerium fremkommet med en målbar handlingsplan for at fremme læsningen frem til 2008. Handlingsplanen lyder som følger:

- Øge det nationale indekstal for læsning med 50 procent fra 1,8 til 2,7 læste bøger pr. indbygger om året.
- Sikre, at alle kommuner har biblioteker.
- Tredoble antallet af ”læsepunkter” – små biblioteker – fra 10.000 til 30.000.
- Øge bibliotekernes udlån fra 8 til 14 procent.
- Øge antallet af boghandlere i de 600 største byer fra 1.500 til 10.000.
- Øge antallet af trykte bøger med 10 procent fra 2,2 til 2,4 bøger pr. indbygger om året.
- Øge bogeksporten med 12 procent i forhold til 2005.
- Øge antallet af brasilianske forfattere oversat til udlandet med 12 procent i forhold til 2005.
- Øge (fra 47 til 57 procent) antallet af personer over 14 og med regelmæssige læservaner, som har mindst 10 bøger i hjemmet.
- Lave årlige læseundersøgelser.
- Overrække en årlig præmie til anerkendelse af en speciel indsats for at stimulere læsningen.

Nu er Brasilien jo et væsentligt større land end Grønland, og derfor skal man være påpasselig med at foretage direkte sammenligninger, men det er da slående, at man i et udviklingsland som Brasilien er i stand til at komme med en så målbar handlingsplan for at fremme læsningen, mens vi her i Grønland tilsyneladende skal affinde os med følgende luftige tiltag fra Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Citaterne er taget direkte fra Landsstyremedlemmets svarnotat til ovennævnte beslutningsforslag:

”Der foruden vil Landsstyret gerne invitere forældre, bedsteforældre, onkler og tanter og andre nære pårørende ind i arbejdet med børnenes læselyst. Det er ikke nok, at vi overlader denne vigtige opgave til vores institutioner alene. Hjemmene skal også involveres heri.”

”Landsstyret vil derfor i et samarbejde med Inerisaavik få udarbejdet et inspirationsmateriale, der kan være udgangspunkt for lokale læselystkampagner.”



”Landsstyret har således til hensigt at støtte samarbejde mellem institutioner, skoler og hjemmet om frivillige og lokalt initierede læselyst-kampagner, da det er Landsstyrets overbevisning at sådanne kampagner fungerer bedst, når de udvikles lokalt.”

Landsstyremedlemmets svarnotat og den brasilianske handlingsplan giver anledning til at rejse følgende spørgsmål til Landsstyret:

1. Hvorledes påtænker Landsstyret at involvere forældre, bedsteforældre, onkler og tanter og andre nære pårørende ind i arbejdet med børnenes læselyst?
2. Hvorledes påtænker Landsstyret at støtte samarbejde mellem institutioner, skoler og hjemmet om frivillige og lokalt initierede læselyst-kampagner?
3. Hvor mange penge vurderer Landsstyret, at der skal afsættes til initiativerne nævnt i spørgsmål 1 og spørgsmål 2?
4. Hvornår forventer Landsstyret at have udarbejdet inspirationsmaterialet i samarbejde med Inerisaavik?
 - a. Hvilke idéer og tanker har Landsstyret gjort sig i forbindelse med oplægget til udarbejdelsen af inspirationsmaterialet?
5. Hvor stort er udlånet på de grønlandske biblioteker?
6. Hvor mange bøger læser indbyggerne i Grønland i gennemsnit om året?
7. Har Landsstyret planer om at indføre læseundersøgelser?
 - a. Hvis ja; hvordan og med hvilket interval?
 - b. Hvis nej; hvorfor ikke?
8. Ser Landsstyret det som en fordel at udarbejde en handlingsplan med klart definerede mål, der skal have til formål at fremme læselysten og dermed læsningen i vort land?
 - a. Hvis nej; hvorfor ikke?

Spørgsmålene bedes besvaret hurtigst muligt med sidste svarfrist den 30. november 2006.