

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre befolkningens respekt og ansvar over for Sundhedsvæsenet så det bliver mere effektivt og vi kan få mere sundhed for pengene.**  
(Demokraternes Inatsisartutgruppe)

**Svarnotat**

(Naalakkersuisoq for Sundhed)

Naalakkersuisut takker for forslaget til forespørgselsdebat.

Hvordan skaber vi større effektivitet og mere sundhed for pengene i sundhedsvæsenet?

Der arbejdes løbende med effektiviseringer i sundhedsvæsenet. Optimering i varekøb, optimering af patientforløb, rekruttering og mindsning af spildte billetter er nogle af de tiltag, der arbejdes på for tiden. Hvis vi for eksempel ser på antallet af udførte operationer på Sundhedsvæsenets operationslokaliteter i årene 2016-2019, kan vi se en stigning på 36 procent<sup>1</sup>, hvilket vidner om større effektivitet.

Men effektivitet hos medarbejderne gør det ikke alene. Forslagsstillerne spørger til hvordan borgere og patienter kan bidrage til at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt.

Sundhedsvæsenet fortæller at der ved lønudbetalinger er mindre pres på tidsbestillingen. Hvor der ugen efter er et meget stort pres. Måske kunne sundhedsvæsenet tilskynde borgerne til at lægge deres tidsbestilling således at ventetiden samlet set kan forkortes?

Forslagsstiller peger på, at sundhedsvæsenet kan være mere åbent om hvad behandlinger koster, dette for at den enkelte så vil tage et større ansvar for f.eks. at beskytte sig mod uønsket graviditet. Naalakkersuisut er enige i, at det er vigtigt med størst mulig åbenhed om hvad aktiviteterne i de offentlige institutioner, og dermed også sundhedsvæsenet, koster samfundet. Denne åbenhed vil være med til at skabe mere forståelse og tillid til de igangværende aktiviteter. Åbenheden kan også have et fokus på at fortælle borgerne mere om hvordan der arbejdes i sundhedsvæsenet og hvilke opgaver der løses. Det vil også kunne hjælpe på den forventningsafstemning som vi mener er nødvendig.

Med de kommende brugerråd vil der skabes rum for den dialog mellem sundhedsvæsen og brugerne som skal sikre en forventningsafstemning og en mere systematisk og kontinuerlig inddragelse af brugernes perspektiv i udviklingen af Sundhedsvæsenet. Det er Naalakkersuisuts forhåbning, at der også via disse brugerråd kan ske idéudveksling til, hvordan vi tager ansvar for vort sundhedsvæsen, og hvordan vi kan få endnu mere sundhed for pengene.

Dertil har Naalakkersuisut nedsat en sundhedskommission som har til formål at udarbejde tilpasninger og forbedringer af sundhedssystemet. anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts

---

<sup>1</sup> [https://ina.gl/documents/para3637/2020/svar/057\\_2020\\_sundhedsvaesen\\_opfoelgende\\_ANWA\\_svar.pdf](https://ina.gl/documents/para3637/2020/svar/057_2020_sundhedsvaesen_opfoelgende_ANWA_svar.pdf)

politiske grundlag for en sundhedsreform, som skal sikre rammerne for fremtidens sundhedsbetjening.

Det tværsektorielle samarbejde og det forebyggende arbejde er vigtigt for, at presset på sundhedsvæsenet ikke overstiger kapaciteten. Derfor skal vi vedblive at prioritere netop disse samarbejder og opgaver, sammen med kommunerne og på tværs af sektorerne. Sundhedsvæsenet fortæller f.eks. at der sker mange henvendelser som har karakter af sociale årsager. Hvordan kan kommuner og sundhedsvæsen samarbejde om at styrke den socialpsykologiske indsats, således at borgeren bliver mødt i forhold til den hjælp der er brug for og således at sundhedsvæsenet har fokus på sundhedsrelaterede opgaver?

Der er mange forventninger til vores sundhedsvæsen og virkeligheden er, at behovet for sundhedsvæsenets ydelser er stigende. Faktisk forventer vi, at antallet af patienter med livsstilssygdomme, vil stige med mere end 40 procent over de næste 10 år. Det kan vi ikke vende det blinde øje til, for det betyder, at der skal bruges flere ressourcer både økonomisk, men også personalemæssigt på behandlinger og forebyggelse. Så det er vigtigt at vi passer på vort personale.

Med disse bemærkninger ser Naalakkersuisut frem til en konstruktiv debat med forslag til hvordan vi kan forbedre befolkningens respekt og ansvar over for sundhedsvæsenet så det bliver mere effektivt og vi kan få mere sundhed for pengene.