

27. maj 2014

FM 2014/51
Karl-Kristian Kruse

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi fremadrettet kan sikre en mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder i både kommunalpolitik og landspolitik.

(Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Siumut har den grundlæggende opfattelse, at folk skal have frihed til at bestemme om hvorvidt de vil involveres i det politiske arbejde, uden at tage hensyn til køn.

Siumut er stolte over, at vi her i vort land har en kvindelig regeringsleder, nu 66 år efter, at kvinderne fik stemmeret. Dette er synligt tegn på den udvikling der har været igennem disse år og viser at disse elementer er hos individerne uden at skele til kønnet.

Som forslagsstilleren nævner, så fik kvinderne stemmeret i 1948 og igennem årene har kvinderne frivilligt involveret sig i politik og i dag har kvinderne opnået topposter i samfundet, ikke blot i politik, idet flere kvinder i dag sidder på de tungeste poster i samfundet, hvilket Siumut er tilfreds med.

Inden for det politiske er deltager kvinderne aktivt i kommunalbestyrelserne, hos Inatsisartut samt i bygdebestyrelserne og dette bestemmes af folk, som stemmer ved frie valg, som derved stemmer på de kvinder der af egen vilje stiller op og dette grundlæggende frie demokratiske princip sætter Siumut højest.

Det er tidskrævende at deltage i det politiske arbejde, hvorfor det kræver sin mand, idet man må ofre sit familieliv, hvilket ikke mindst går ud over børnene, som må lide afsavn når familiemedlemmerne er væk i lang tid, hvilket igen får negativ indflydelse på børnenes liv. Familielivet rammes, uanset hvor godt det går, og disse konsekvenser kan blandt andet vise sig når børnene bliver voksne.

Siumut er af den opfattelse, at de fleste interesserede snakker om hvad livet i politik indebærer af konsekvenser samme med resten af familien.

Det er vel en naturlig ting, at man internt i familierne har drøftet de eventuelle konsekvenser som et liv i politik medfører.

Siumut lægger vægt på, at folk gør op med sig selv, hvorvidt de agter at deltage i politik, uden at skele til sit egen køn.

Denne forslag til forespørgselsdebat giver mulighed til en generel opfordring om inddragelse, uden at dette kun retter sig mod politik.

Vi har her i vort land alle brug for hinanden. Dette uagtet om det er i det politiske liv eller i arbejdslivet.

Vi har brug for at sætte vore landsmænd i de tunge poster her i landet, uanset om disse er mænd eller kvinder, idet man kun kan få erfaring ved at prøve folk an, hvorfor vi gerne vil opfordre Naalakkersuisut om at disse i større grad indsætter vore landsmænd på samfundets tunge poster.

Dette gælder også inden for de aktieselskaber som ejes af Grønlands Selvstyre, i det vi er bekendte med, at hjemmehørende har den største videnskæssige baggrund for de forhold der gælder her i landet, og uddannelseskravene opfyldes af nogle af vore landsmænd allerede, så hvorfor skal vi være tilbageholdende med at gøre gavn af disse ressourcer? Vi håber at Naalakkersuisut vil være lydthøre over vores opfordring.

Ligeledes er der også politiske bevægelser her i landet, hvor folk selv bestemmer om hvor de vil positionere sig. Denne rettighed respekteres af Siumut.

Denne forslag til forespørgselsdebat er en god mulighed for end god drøftelse, ikke blot om politik.

Under hjemmestyreårene har vi været igennem hidsige debatter, når vore landsmænd bliver indsat på tunge poster, samt i de forskellige bestyrelser, hvor beskyldninger om kammerateri flyver gennem luften, selv om der gives klare rammebestemmelser om, hvilke indsatser der skal gøres i de enkelte bestyrelser, hvorfor sådanne slet skjulte politiske udtalelser, må høre fortiden til, idet vi alle gør en indsats for vort lands bedste og arbejder for, at den næste generation skal have så gode kår som det overhovedet lader sig gøre; hvorfor Siumut opfordrer til, at vi sammen arbejder hen imod at tage det tredje skridt.

Hjemmestyre ordningen har været mellemvejen til det selvstyre vi nu har opnået og vi skal nok nå at blive til et selvstændig stat, så hvis vi føler os parate, så lad os tage et ansvar, uden at skele til vort køn. Dette for vort lands og efterkommeres bedste.

Siumut takker forslagsstilleren for dette interessante oplæg.