



Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning (Tilføjelse af psykologisk og social rådgivning til uddannelsessøgende som en del af vejledningsopgaverne, ændring af sammensætningen af Grønlands Vejledningsråd og korrektion af 11, stk. 2, § 12, stk. 1, § 12, stk. 2, 2. pkt., og § 25 i den grønlandske lovttekst)

(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender)

(1. behandling)

Indledningsvis vil vi gerne takke Naalakkersuisut for dette lovforslag.

Vi er i Demokraatit af den opfattelse, at vi på ingen måde skal iværksætte hindringer for sammenlægning af ressourcer. Vi skal til gengæld forstærke det, da vi set i lyset af, at vi er få, har behov for at bruge ressourcerne korrekt i forhold til hjælpeforanstaltninger til mennesker. Og det er lige nøjagtig essensen i nærværende lovforslag.

Vi tilslutter os Naalakkersuisuts betragtninger på at finde fleksible løsninger i nærværende.

I forhold til vejledning og dialog med studerende er det med tiden blevet synligt, hvor stort behovet er hos de studerende. Årsagen er de store udfordringer vi har som samfund, vi kan således sige, at disse massive problemstillinger er blevet en del af de videregående uddannelser. Her er tale om personer, som har haft ressourcer til at komme på videregående uddannelser. Alligevel har rådgivningscentre kunne se omfanget af det store behov, da ikke så få har behov for personlig støtte.

Det punkt vil vi gerne fra Demokraatit sætte spørgsmålstegn ved, da vi er af den opfattelse at vi er alt for sent ude i forhold til at hjælpe disse personer med traumer. Vi er simpelthen nødt til at finde løsninger på, hvordan vi skal blive bedre til at skimme traumer og foretage tiltag på et meget tidligere tidspunkt, da det virkelig ikke kan passe at rigtig mange kæmper med massive problemer. Det kan virkelig ikke passe, at studerende først får mulighed for støtte i form af dialog, når de er gået igang med deres videregående uddannelse. Vi er som samfund endnu ikke blevet særlige gode til at sætte fingeren på disse problemstillinger allerede i daginstitutionen.

Det er mit håb at alle partier vil kunne indgå forlig i forhold til at blive bedre til at se, hvordan problemstillingerne opstår, det er blevet for synligt, at vi agerer brandslukkere, når først problemstillingerne er eskaleret. Vi er ganske enkelt nødt til at blive bedre til at sætte fingeren på problemernes udgangspunkt og finde løsninger.

Vi bruger idag alt for mange midler til at hjælpe personer der allerede er kommet i voksenalderen.



Vores system må ganske enkelt blive bedre til at skimme, hvilke ressourcepersoner vi har brug for og så længe det ikke er tilfældet er vi nødt til at optimere vores evne til at foretage tidlig indsats. Ellers vil omfanget af rådgivningscentre eksplodere og det samme med udgifterne til disse. Det er vi nødt til at vende.

Med disse ord henviser vi forslag til Uddannelsesudvalget.