

4. november. 2015

UKA 2015/105

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Siumut skal hermed fremkomme med følgende kommentarer til beslutningsforslaget.

Det er først og fremmest igennem det forebyggende arbejde, at vort folk skal ansføres til, at leve et sundere liv, ikke mindst må der ikke herske tvivl om, at man altid vil kunne regne med Siumut til enhver tid, når det gælder støtte og opbakning til initiativer til bekæmpelse af misbrug af euforiserende stoffer.

Rusmidlet Hash er fuldstændig forbudt i vort land. Således er det vort mål, at vi ingensinde skal acceptere misbruget af dette rusmiddel, Siumut holder sig heller ikke tilbage overfor og gerne deltager i alle de initiativer, der fremmer dette mål. Det er almenkendt, at rusmidlet hash ikke kun er sundhedsskadeligt, vi ved nemlig hvordan misbruget overfor familierne, ja selv overfor børnene og de ufødte børn – fostrene, kan være særdeles farligt.

Vi står derfor med et kæmpe problem overfor de kommende generationer. Der bør ikke herske nogen form for tvivl om, at vi står overfor et problem, der truer os som folk, og som på alle måder kan skade os alvorligt, hvis vi ikke gør noget aktivt for at sikre os, så står vi overfor noget af det farligste, der kan ske i et fremtidigt perspektiv.

Stoffet er nu så udbredt, at masser af unge mennesker og endda voksne og ældre medborgere fra alle samfundslag og forskellige steder, konstant bliver taget i at være blevet misbrugere. Allerværst er det dog, at vi i stigende grad hører, at nu også børnene er begyndt at blive misbrugere, samtidig med, at det forlyder, at børnene bliver yngre og yngre og at der bliver flere og flere, hvilket er meget foruroligende. Udover det, har man nu fundet ud af, at de ufødte børn – fostrene, endda også er kommet i farezonen, som følge af mødrenes misbrug. Fra Siumut vil vi gerne gøre det klart, at disse forhold under ingen omstændigheder kan accepteres.

Siumut er fuldstændig enig i, at der skal være en hashpolitik og Naalakkersuisut gør det da også klart i deres svarskrivelse, at man omkring bekæmpelsen af hashmisbruget i projektet Inuuneritta II allerede har taget højde herfor, hvor man har særligt fokus herpå i det projekt, der omhandler ”en så tidlig indsats som muligt i forhold til de omsorgssvigtede børn for, at foretage en forebyggende indsats.” Det er særdeles vigtigt, at stå sammen omkring bekæmpelsen af hashmisbruget. Da en fælles front altid afstedkommer bedre resultater. Derfor står vi også fuldstændig bag Naalakkersuisuts projekt om bekæmpelsen af hashmisbruget i Kalaallit Nunaat hvor man allerede omkring en indsats imod spiritusmisbrug har imødekommet bekæmpelsen af hash i den plan der er lagt fra 2013-2019, og som snart er færdig til fremlæggelse fra Naalakkersuisut, i denne forbindelse skal vi spørge forslagsstilleren om vil støtte Naalakkersuisuts initiativ?

Man kan allerede forestille sig og endda forvente, hvilke forfærdelige konsekvenser et narkomisbrug vil kunne medføre for samfundet. Det er yderst beklageligt og meget svært, at acceptere den kendsgerning, at der er kræfter her i landet, der går ind for fri hash og som forsvarer

et narkomisbrug. Det kan ikke accepteres, at enkeltstående individers eget misbrug danner udgangspunkt for en samfundsmæssigt baseret meningsdannelse – det er langt ude i skoven.

Man må som udgangspunkt have et indgående kendskab til hashmisbruget for, at kende noget til de forfærdelige konsekvenser, som et misbrug vitterligt har og vi er nået dertil i dag, hvor det allerede er blevet farligt. På baggrund af de faktuelle forhold omkring narkomisbruget og dets forfærdelige konsekvenser, er det ikke nok kun at benytte sig af oplysning, men derimod tvingende nødvendigt, at vi står sammen omkring, at bære ansvaret for et rungende nej til narkomisbruget.

Nogle af de ting vi i dag ved er, at de psykiske følgevirkninger af stigningen i hashmisbruget med deraf følgende psykoser har medført et stærkt stigende antal indlæggelser på psykiatrisk afdeling på Sana; for eksempel er A1 overfyldt og mangler sengepladser. Det er skræmmende, at vi i den kommende tid, vil komme til at være tilskuere til ventelister, som følge af det stigende narkomisbrug. Vi må stå sammen omkring, at løfte sløret for dette tabuemne. Det er ligeledes på høje tide, at vi gøre noget konkret og handler ved at komme ud på skolerne, uddannelsesstederne, og andre steder, der har brug for det og får lavet konkret oplysningsarbejde omkring det stigende problem.

Det har til alle tider været et af Siumuts mærkesager at være en del af et sundt samfund og deltage i udviklingen af dette. Og man kan allerede nu forvente, at hvis vi ikke gør noget konkret og handler nu, så vil den kommende tid blive særdeles dyr og give et kæmpe bagslag, fordi man allerede på baggrund af situationen i dag, må forvente, at der et stort behov i dag. Allerede nu, ses de særdeles kedelige følgevirkninger hos et stort antal ellers dygtige unge mennesker, der allerede har pådraget sig hjerneskader som følge af et hashmisbrug og de misbrugere, der herefter akkumulerer i antal, kræver, at vi må sætte gang i kampen imod dette misbrug.

Narkomisbrugernes reklamerende adfærd og opmuntring til, at prøve de forbudte stoffer, skal bekæmpes. Så vidt vi er orienteret, er det således, at langt de fleste narkomisbrugere har startet deres misbrug, som følge af store personlige problemer. Her skal vi specielt give anerkendelse til tidligere misbrugere som er kommet ud af deres misbrug, og skal melde ud at de fortjener et skulderklap. De har kendskab til hvad det er de siger nej til. Vi skal samarbejde om at forbedre allerede igangværende initiativer, også for at skabe motivation til at misbrugere ønsker at stoppe deres misbrug.

Med disse bemærkninger fra Siumut kan vi nu fastslå, at Naalakkersuit allerede har iværksat et arbejde omkring bekæmpelse af hashmisbruget og idet Naalakkersuisut barsler med en snarlig fremlæggelse herom, ser vi ingen grund til at der udføres et dobbeltarbejde, hvorfor vi fra Siumut skal indstille, at forslaget forkastes.

Laura Táunâjik
Siumut