



ATASSUT

UPA14/57-1

Knud Kristiansen

07.05.2014

Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af brugen af krisecentrene og sammenholde dette med kapacitetsbehovet, og herunder at undersøge behovet for, at kommunerne og øvrige kan søge om delvis dækning af nybyggeri eller reovering af krisecentre.

(Inatsisartunut ilaasortat / Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

For det første skal vi fra ATASSUT takke Naalakkersuisut for grundlæggende at have en forståelse for vores forslag, selvom de fuldt ud ikke kan støtte op om vores forslag, men har forståelse for at der bør gøres noget.

Vi mener helt klart i ATASSUT at når der opstår problemer i familierne, at der er behov for i videst muligt omfang at øge og synliggøre mulighederne for hurtig indsats, på den måde kan man skabe muligheder til at forebygge at det udvikler sig til fysiske konflikter hvor volden kommer ind.

Sådan som forholdene er i dag så kan krisecentrene først hjælpe når børn fjernes fra hjemmene.

Med forslaget efterlyser vi en revidering af hvordan krisecentrene drives, en forebyggende indsats mod vold, hvor man kan øge forældrenes muligheder for ved egen indsats kan søge hjælp, således at familier inden familier opløses kan gøre en indsats, da vi mener at det vil være bedst at der er mulighed for at søge hjælp inden tingene udvikler sig til vold eller på anden måde udvikler sig til ufred i familierne.

Ja, det er korrekt at det primært er kvinder der benytter sig af krisecentre, og det er ofte i de byer hvor der er krisecentre, at der kan gøres en hurtig indsats for at hjælpe disse og deres familier og



børn, men hvor meget hjælper det egentlig hvis ikke der tages hånd om kernen i problemet, og hvis hjælpen kun består i at give et midlertidigt hjem?

Vi mener i ATASSUT at der kan være mænd som kvinder som kan have brug for hurtig indsats til at få hjælp, og i mange tilfælde er mænd ikke så gode til at formulere sig verbalt og at det derfor kan udvikle sig til fysisk reaktion i form af vold og der er ligeledes også i familier hvor kvinden kan være den part der omsorgsvigter, hvor manden står tilbage med ansvar for børn.

Der er behov for at kvinder og mænd kan føle sig ligestillet i forhold til adgangen til hjælp, og til trods for at de lovgivningsmæssige rammer allerede giver mulighed for dette, så er måden krisecentrene drives på i dag, med til at det primært er kvinder der benytter sig af muligheden for hurtig indsats, og at der ligeledes er tilfælde hvor mænd med børn der har søgt hjælp til hurtig indsats er blevet afvist.

Selvom det kan være en sjældenhed, så mener vi i ATASSUT, at mænd såvel som kvinder skal have adgang til de samme muligheder for hjælp, og ikke mindst såfremt man i familierne skal undgå vold så er der behov for en hurtig indsats til hjælp.

Derfor er vi tilfredse med at man ser på hvordan man kan forbedre driften af krisecentrene i dag samt at formålet er at øge adgangen til hurtig indsats.

I ATASSUT er vi tilfredse med at Naalakkersuisut udviser vilje til at få belyst problematikken og vi håber at de andre partier i Inatsisartut også har vilje til det samme.

Med disse ord, skal vi fra ATASSUT indstille forslaget til vedtagelse og at det inden anden behandlingen bliver sendt til udvalgsbehandling i Inatsisartuts Familieudvalg.