



ATASSUT

UPA 2015/139

Siverth K. Heilmann

27. 05. 2015

Forslag til forespørgselsdebat om den nuværende indsats og den fremtidige bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.

(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)

Fra Atassut takker vi Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut gruppe for dette forslag til forespørgselsdebat.

For nogle år tilbage, begyndte vi ellers i Atassut at bruge en floskel om, at vi har et luksusproblem, såfremt vi gør ordentlig brug af vore ressourcer. Aluminium smelteri ved Maniitsoq og forventninger om olieeventyr ville da afstedkomme, at der ville blive mangel på hjemmehørende arbejdskraft og derved ville man ikke kunne komme uden om at skulle hverve udenlandsk arbejdskraft. Vi fokuserede på vort lands behov for skabelse af nye indtægter såfremt vi skabte blivende beskæftigelse. Ja forventningerne var skyhøje, men det skal ikke stoppe med det.

Vi indleder ordførerindlægget på denne måde, selvom vi idag kender årsagerne til, hvorfor der ikke kom den forventede beskæftigelses boom. Vi mener fra Atassut, at ikke mindst unge skal have at vide, at der fortsat er mange potentielle udviklingsmuligheder omkring beskæftigelse og vi politikere skal sørge for hele tiden at arbejde forud for at øge kompetancerne hos de unge og tilpasse os til mulighederne.

Men politikere kan ikke være alene om at skabe arbejdspladser. Folkevalgte i byerne og i bygderne, de private næringsdrivende skal gå i spænd, for det er muligt at nå målet, såfremt iværksætterne og de folkevalgte indgår et tæt samarbejde om at udvikle nye arbejdspladser, men også derudover bane vej for at skabe mere udvikling inden for de allerede eksisterende arbejdspladser.

Vi mener fra Atassut, at vi skal blive bedre til, mellem kommunerne, Selvstyret og arbejdsgiverne i fællesskab, at udforme handlingsplaner for at øge udnyttelsen af de unge i samfundet.

Det er korrekt, at indsatsen fra det offentlige omkring rådgivning, uddannelse og skabelse af arbejdspladser til tider har været for mangelfuld. Fra Atassut har vi gode erfaringer med at finde vej for beskæftigelse af unge arbejdsløse i samarbejde med eksisterende virksomheder og de trawlere, der mangler besætningsmedlemmer. For det er en god ting at være med til at øge fundamentet for indtjening fremfor bare at ty til at man kan stemple ind som arbejdsløs og denne mulighed bør man gøre mere ud af at fremme.

Det er Atassut's politik at proklamere; uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Det er glædeligt at se, at det lykkes mere og mere for veluddannede at få sat skub i en karriere i vore dage og en yderligere udvikling på dette område, er det vigtigste indsatsområde, vi skal gøre. Vi er mere og mere en del af den globaliserende verden og det er beklageligt at erfare, at støtten til de unge, der gerne vil ud i den store verden for at uddanne sig, er for nedadgående.

Der er mange forældre, der fortjener ros for, at de bruger store ressourcer selv for at deres børn kan få sig en uddannelse og vi politikere bør gå igang med at revurdere formen, vi giver støtte på. Vort land, der har sagt ja til at bevæge sig mod selvstændighed har brug alle vore unge i landet og vi kræver af dem, at de skal tage sig en højere uddannelse. Lad os sammen revurdere og Atassut vil arbejde med på dette.

Med hensyn til børn, skolesøgende og de unge, som er sakket agterud, så mener vi fra Atassut, at vi ikke må glemme disse og bruge Piareersarfiit for at give tilbud til disse, der gerne vil gå videre. Der er mange, der ikke er bogligt funderede, men som er yderst ferme til at bruge deres hænder. Udover Piareersarfiit har vi også Piorsaaviit, som kan bakke op omkring de unge, som har evner til at arbejde med deres hænder. Disse skal vi støtte op politisk, da de gennem deres gode resultater viser positive takter for det øvrige samfund.

Selvom, der kunne flettes mange ord ind med grundlag i dette forslag til forespørgselsdebat, vil vi fra Atassut med en tak slutte af med at udtale, at såfremt det offentlige og de ledende folkevalgte har et godt netværk og ikke lade sig nøje med at folk kan stemple sig ind som arbejdsløse, at de så

udnytter muligheden for at kunne vejlede og rådgive, da dette kan føre til gode resultater, selvom det ikke gælder i samtlige tilfælde.