

FM 2016/093-00

25.05.2016

Forespørgselsdebat om, hvordan vi bedst forebygger og bekæmper hash- og alkoholmisbrug blandt børn og unge.

(Medlemmer af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Vi skal fra Partii Naleraq kommentere medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit's forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi bedst forebygger og bekæmper hash- og alkoholmisbrug blandt børn og unge, således:

Forslagsstillerne har fuldstændig ret i, at det er nødvendigt med "tidlig indsats", idet ethvert problem selvfølgelig bør forebygges, hvor det er muligt.

Såfremt man ønsker at bekæmpe og forebygge problemer er det vores pligt som forældre, der som det første kommer ind i billedet, til at sikre bedst mulige kår for vores børn og beskytte dem mod ethvert problem.

Som forslagsstillerne fremlægger ved vi at mange personer her i landet lider under misbrug af enten alkohol, hash eller begge dele. Det er en enorm byrde for den enkelte, for familien og for samfundet.

Desuden har de ret i, at der er intet som helst positivt at sige om at alkohol og hash fylder så meget i vores samfund.

Problemer med hensyn til misbrug af alkohol og hash er blevet så omfattende, at mindreårige børn endda er begyndt at ryge hash, visse steder.

Vi er nødt til at benytte alle kræfter for at vende sådan en udvikling.

Problemet med hash er blevet så omfattende og skues bl.a. på antallet af unge, der desværre har pådraget sig psykiske sygdomme er steget.

Forholdenes udvikling er yderst alarmerende.

Vi er derfor, alle forældre, nødt til at samarbejde med på bekæmpelse af problemer.

Vi er ikke mange i vores land, hvorfor vi mener, som forslagsstillerne også fremlagde eksempel, at det offentlige, skattestyrelsen og politiet bør have sikre rammer for efterforskning ved lovgivningen, når den arbejdsledige har værdifulde ejendele, f. eks. bil, hus eller andet værdifuldt.

Vi mener alle kræfter og muligheder bør bruges på, at bekæmpe det stigende problem med hash i samfundet, med omtanke på problemets omfang.

Vi mener der er behov for endnu flere og mere omfattende oplysningskampagner i folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.

Vi kan se, at de oplysninger vi nu får heldigvis ikke er alle dårlige nyt, idet en undersøgelse for perioden 2005-2014 viser, at kvinders forbrug af hash er faldet markant. Dette giver kræfter til styrkelse af bekæmpelse af hash.

Vi er nødt til, at takke og rose omtalte kvinder, idet det er disse, der giver styrken til bekæmpelsen af problemet.

Ligeledes kan vi se, at manglende uddannelse og beskæftigelse blandt misbrugere, er faktorer i misbruget. Hvorfor det også bør siges, at beskæftigelsesområdet og ikke mindst boligforhold, er centrale forhold i forebyggelsesarbejdet.

At sundhedsvæsenet fører og tilbyder samtaler vedrørende konsekvenser af misbrug af hash og euforiserende stoffer for gravide kvinder bør roses.

Vi støtter Naalakkersuisut's tiltag om dopingtest i samarbejde med GIF.

Afslutningsvis skal vi takke Naalakkersuisoq for Sundhed for et godt arrangement i Katuaq, hvor der blev debatteret om herv. Problematikker. Vi mener, at ma bør afholder flere af sådanne debataftner.

Med disse bemærkninger støtter vi Naalakkersuisut's landsdækkende handlingsplan i bekæmpelsen af hash, fuldt ud og takker forslagsstillerne for fremlæggelsen af forslaget.