



14. august 2009

EM 2009/27

I medfør af § 35 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter vi hermed følgende forslag til forespørgselsdebat:

Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan skabe fornyende tiltag i børne- og familierollen, således at de vordende forældre bedre kan magte forældrerollen.

(Medlemmerne af Inatsisartut Andreas Uldum og Justus Hansen, Demokraterne)

Begrundelse:

Der er et stort og personligt ansvar at sætte børn i verden. Det virker til, at alt for mange forældre ikke er dette kolossale ansvar bevidst. Et bekymrende stort antal børn må anbringes udenfor hjemmet, eftersom forældrene og deres netværk tydeligvis ikke har modnet sig i takt med det ansvar, der følger med en familieførogelse. Et stort antal børn har ligeledes fysisk eller mentalt fraværende forældre, der ikke formår at stimulere og motivere deres børn til at begå sig i deres voksenliv som selvforsøgende individer. Der er for mange problematiske forhold i relation til særligt unge, umodne og sårbare forældre og familier, som ikke debatteres i det offentlige rum.

Demokraterne arbejder politisk for at skabe gode livsvilkår for børn og unge under deres opvækst, ligesom Demokraterne tilsvarende arbejder for til stadighed at styrke familierne. Vi kan forbedre reglerne og forbedre de offentlige tilskud, men er det altid tilstrækkeligt? Vi bør ikke glemme at gennemføre de værdiskabende og skelsættende debatter her i Inatsisartut, hvor vi har en mulighed for at påvirke den almindelige holdningsdannelse i befolkningen.

Demokraterne er bekymrede for de mange, og særligt meget unge forældre, der ikke kan eller har vanskeligt ved at give gode livsvilkår til det spirende familieliv. Der er en dårlig start på familielivet ikke at have en fast bolig. Nogle klarer heldigvis den sårbare situation uden egen bolig ved at kunne få støtte og husrum hos den nære familie, i det omfang denne evner dette. Andre unge er ikke så privilegerede at have en familie, der kan give støtte og tryghed.

I mange bygder og byer ses unge mødre på 15-18 år, og i visse tilfælde endda yngre med egne børn. Vi har ikke været gode til i Inatsisartut og i medierne at diskutere hvad Demokraterne kalder *når børn får børn – problematikken*.

Det er tænkeligt, at grupper af borgere af kulturelle eller sentimentale bevæggrunde finder, at det er dejligt og egenberigende, at ganske unge mennesker får børn. Det er ligeledes tænkeligt, at unge mennesker kan opleve et kulturelt betinget pres fra forældre og bedsteforældre, der forcerer dem ind i forældrerollen på et tidspunkt, hvor de ikke er i besiddelse af de nødvendige forsørgelses- og forældreevner.

Det må imidlertid fastslås, at der er en alvorlig risiko for omsorgssvigt, når børn får børn, da disse unge forældre ofte ikke er i stand til at håndtere forældrerollen på betryggende vis. Uden specifikt at tale om de rette aldersgrænser for at få børn, mener Demokraterne imidlertid, at det er mere relevant at få drøftet, hvilke overvejelser man bør gøre sig før man vælger at sætte et barn i verden.

Demokraterne vil gerne tale åbent om de anbefalinger, som vi folkevalgte bør give videre til de unge inden de alt for hastigt vælger at sætte børn i verden. Vi skal have de unge mennesker til at tænke sig om og planlægge, inden de blive fanget af en tilfældig og uplanlagt graviditet.

Demokraterne anbefaler at de unge indledningsvist skal gøres opmærksomme på om de har de basale forudsætninger for at kunne forsørge et barn. Har man ikke en uddannelse, eller et fast arbejde, der på lang sigt kan udgøre et forsørgelsesgrundlag, så gør man klogt i at vente med at sætte et barn i verden. Der er ikke gennemtænkt at blive forældre, hvis du eksempelvis er skoleelev eller et ungt menneske uden uddannelse, eller uden mulig for fast og varig beskæftigelse.

Demokraterne anbefaler, at de der ønsker, at blive forældre har råderet over egen bolig, inden de beslutter sig. Det er ikke gennemtænkt og hensigtsmæssigt at sætte børn i verden, hvis man ikke kan tilbyde gode og trygge fysiske rammer.

Alene i Nuuk er der registeret mere end 50 unge forældre uden egen bolig. Få af disse har i dag rimelige forhold, idet de har fundet logi hos deres forældre. For andre er hver eneste dag en kamp for at opretholde nogle tålelige rammer, hvor man konstant og hele tiden må zappe og søge efter dagens bolig for sig selv og barnet. Er det en anbefalelsesværdig start for den lille familie? Nej - slet ikke, og Demokraterne finder at samfundet har en særlig pligt til at hjælpe disse svage forældre. Dog må denne hjælp ikke udvikle sig på den vis, at de unge uden egen bolig tænker: *Hvorfor vente 15 år på en bolig, når jeg kan få en bolig her og nu, hvis bare jeg får et barn.*

Vi ser i dag en stor gruppe ganske unge mennesker, som selv er forældre. Børn og unge, der ved deres manglende modenhed er sårbare og som næppe begriber dybden af ansvaret for det barn, de planløst har sat i verden. Demokraterne finder, at det er på tide, at vi forstærker den rådgivende og forebyggende indsats, således vi i fremtiden kan nedbringe antallet af umodne og sårbare forældre og børn i vort samfund.

Der er i dag tilbud og støttemuligheder, hvor samfundet forsøger at genopbygge de unge fra den misrøgtede forælderrolle. Uanset de gode tiltag er Demokraterne af den opfattelse, at det er den forebyggende og holdningsbearbejdende indsats som over en bred kam skal styrkes.

Med denne debat er det håbet, at vi alle kan fremkomme med vores visioner i forhold til en fornyelse af børne- og familierpolitikken i relation til vordende forældre, således at disse på sigt bedre kan stå rustet som forældre.