

Forslag om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en målrettet indsatsplan, om et rehabiliteringscenter for kræftramte i Grønland senest til FM16

(Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

(Naalakkersuisut for Sundhed Doris Jakobsen)

2. behandling

Naalakkersuisut vil gerne takke forslagsstilleren for forslaget og Familie- og Sundhedsudvalget for den grundige behandling af forslaget i deres betænkning.

Rehabilitering har Naalakkersuisuts særlige bevågenhed. I ”*Muligheder for rehabiliterende og lindrende (palliativ) indsats til personer med livstruende sygdom*”, som Naalakkersuisut omdelte ved EM 2015, fremhæves den tætte sammenhæng mellem rehabilitering og palliation. Rehabilitering er i centrum i de tidlige sygdomsstadier og når sygdommen overvindes, mens palliation dominerer ved livets afslutning. Redegørelsen anbefaler styrkelse af den lokale indsats overfor borgere med livstruende sygdom og oprettelse af ”et hospice uden mure”, idet det er sundhedsvæsenets erfaring, at også livstruende syge borgere ønsker at modtage behandling og pleje så tæt på hjemmet som muligt. Vi bør derfor erkende, at oprettelse af et rehabiliteringscenter for kræftramte i Nuuk kun dækker en mindre del af behovet for en rehabilitering af borgere med livstruende sygdom. Samtidig er både den palliative og den rehabiliterende indsats tværfaglig og tværsektoriel. Tværsektorielt inddrager den både sundheds- og socialområdet i både sundhedsvæsenet og dermed også pleje- og omsorgsområdet i kommunerne.

Livsrum er bygninger indrettet efter principperne for ”helende arkitektur” specielt for kræftramte, hvor de kan mødes og få rådgivning, genoptræning eller bare hvile sig efter en behandling. Der er i Danmark syv livsrum, der alle ligger i tæt tilknytning til store kræftafdelinger. Livsrum i Danmark er ikke offentligt finansierede, men er bygget af Kræftens Bekæmpelse og Real Dania i fællesskab, idet RealDania har dækket en del af udgiften til byggeriet. Neriuffik, Kræftens bekæmpelse og Real Dania har i 2015-6 udarbejdet redegørelsen ”Et Livsrum i Grønland”.

Jeg er i udvalgets betænkning blevet bedt om at redegøre for i hvilket omfang det samlede Naalakkersuisut har været involveret eller orienteret om en mulig finansiering af projektet ”Livsrum”. Ved det sidst afholdte møde mellem Neriuffik og Departementet for Sundhed blev der enighed om, at Neriuffik fortsætter med at søge samarbejdspartnere, der har behov for lignende faciliteter, og at de holder Departementet for Sundhed løbende orienteret.

Det er vigtigt for Naalakkersuisut at fremhæve, at rehabiliteringstilbud bør gives til alle borgere med livstruende sygdom, herunder også borgere med fx hjertesygdom, svær nyre- eller lungesygdom eller neurologiske sygdomme. ”Et Livsrum i Grønland” anbefaler, da antallet af kræftramte er få, at et Livsrum bliver for både kræftramte og andre der er ramt af en livstruende sygdom.

Et enigt Familie- og Sundhedsudvalg har ønsket, at arbejdet omkring at etablere et rehabiliteringscenter for kræftramte i Nuuk fortsætter og har fremsat et ændringsforslag:

Forslag om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for etablering og finansiering af et rådgivnings- og rehabiliteringscenter i Grønland. I relation til finansiering og etablering, skal der arbejdes på at sikre medfinansiering fra fonde, kommuner eller andre eksterne finansieringskilder. Undersøgelsen fremlægges i en redegørelse til EM 2016.

Naalakkersuisut indstiller til, at ændringsforslaget vedtages.