



09. maj 2017

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende lovgivning, således der indføres et mindstekrav til antallet af undervisningstimer i hvert fag i folkeskolen. Med lovændringen skal det ligeledes sikres, at antallet af undervisningstimer i engelsk og dansk sidestilles fra og med mellemtrinnet. Ændringen skal træde i kraft pr. august 2020.

(Medlem af Inatsisartut, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit er fremkommet med et interessant og meget vigtigt forslag til Inatsisartutbeslutning, som vi fra Siumut skal fremkomme med følgende bemærkninger til.

I Landsstyrekoalitionens aftale er følgende nedfældet:

”Koalitionen vil arbejde for at styrke Den Gode Skole, og der skal gennemføres en evaluering. Der skal sikres en særlig indsats til at løfte kvaliteten af undervisningen for alle skoler i hele landet og dermed skabe gode rammebetingelser for gode resultater. Trivsel i folkeskolen skal fokuseres i videre arbejde omkring og udvikling af Den Gode Skole.”¹

Dette lille citat til trods er rigeligt for at understrege, hvad det er for handlingsparametre Siumuts målsætning igangsætter i det nuværende planlægningsarbejde. På det foreliggende grundlag vil vi da heller ikke fra Siumut stille spørgsmålstejn ved forslagsstillerens mål.

Det er helt korrekt, at folkeskolen er at sammenligne med det kommende samfunds fremtidige udvikling, som rodfæstet i den grønlandske muldjord, skal skyde op af jorden og blomstre her, ja, det er her forberedelserne starter, og det er også rigtigt, at vi ikke kommer udenom, at det er her nøglen til fremtiden ligger – i uddannelse.

Mimi Karlsen finder det i sit forslag vigtigt – som hun også kommer ind på – at man bør arbejde henimod den målsætning om, at det bør være naturligt for alle, at det engelske sprog i folkeskolen bliver ligeså vigtigt som det danske sprog, hvilket er ganske rigtigt. Såfremt vi skal nå frem til vort mål, så er det ikke nok kun at nå til morgendagen, og vi siger da også hele tiden, at vore børn er vor fremtid, men det er jo her og nu vi er, og vi må holde op med at sige, at vi nok skal nå målet, tiden er inde til, at vi vil målet nu.

Vi mener, at tiden er inde til, at få foretaget nogle væsentlige ændringer omkring Inatsisartuts lovforslag nr. 15 af 3. Deember 2012 i § 10, hvor fremmedsprogsundervisningen i engelsk er fastlagt til, at være efter dansksprogsundervisningen, hvilket vi mener skal laves om, hvorfor at man i lovredegørelsen omkring hvordan de enkelte lovparagraffer skal forstås, ser at det engelske sprog ikke længere bør være nr. 2, således, at den ringere placering end det danske sprog ophæves, og vi

¹ Landsstyrekoalitionens aftale 2016-2018, side 7

(Afskrift af dansk version af Landsstyrekoalitionsaftalen som pålydende og er ikke tolket her)

må her huske, at vi er internationale verdensborgere og, at dørene til det internationale samfund skal åbnes op på vid gab, så vi kan lære at forstå, at nu må det være nok: Danmark er ikke hele verden – nu må det være nok.

Med disse bemærkninger støtter vi forslaget, og indstiller, at forslaget sendes videre til det respektive udvalg og, at vi ønsker udvalget får god vind i sejlene.