



Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal afdække, i hvilket omfang der vil være samfundsøkonomiske gevinster ved at gennemføre tiltag til yderligere nedbringelse af operations-ventetiderne. Undersøgelsen skal afdække, hvilke muligheder der er for at nedbringe ventetiderne, og hvad udgifterne vil være. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger.

(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokratesne)

(1. behandling)

Demokratesne er, ikke overraskende kan vi måske sige, glade for at kunne debattere nærværende forslag fra Justus Hansen.

I Sundhedsstrategien fra 2014; som er delt op i 2 niveauer, står der blandt andet i første del at vi skal have et sundhedssystem hvor borgeren oplever et højt serviceniveau, hvor de f.eks. får besked om, hvilke ventetider de kan regne med.

De 2 niveauer er henholdsvis; strategi for sundhedsvæsnets strategi og udvikling indenfor den nuværende økonomiske ramme, og strategi for ønsker om forbedringer som skal indgå i den samlede politiske prioritering, samt at sundhedsvæsnets skal skabe gode rammer for at borger og familie kan regne med at kunne fastholde deres sundhed og helbred, og at sundhedsvæsnets skal sikre en sammenhængende indsats.

Vi ser nærværende forslag som en hjælp til dette, og anser det for at støtte op om Sundhedsstrategien.

Vi er klar over, at Sundhedsvæsnets økonomi i disse dage er særdeles presset, og vi synes det er enormt godt arbejde der udføres af denne i hele landet. Der er plads til forbedringer, særligt på ventelister, patienttelefoner m.v., men det kræver også en prioritering af midler til dette område at rette op på det, da vi få flere udgifter i fremtiden – blandt andet mere behandlingskrævende ældre, sundhedsvæsnets generelle moderniseringsniveau og at medicin bliver dyrere og dyrere.

Her vil Demokratesne gerne pege på, at Nordisk råd i disse dage arbejder for en fremtidsholdbar plan for, at samindkøbe medicin i Norden, for på dén måde at mødekomme uundgåelige prisstigninger, og på denne måde sikre at de nordiske lande – sammen med nogle baltiske lande – kan stor-indkøbe medicin til bedre priser i mange år fremover.

Dette samarbejde er et glimrende eksempel på, hvad Rigsfællesskabet kan bidrage med, og hvilke fællesskaber vi deltager i, som kan give et positivt afkast til Grønland, og det skal vi naturligvis sikre deltagelse i.



Nærværende forslag mener vi skal ses som en mulighed for et nødvendigt overblik over, hvad det koster vores samfund ikke at kunne hjælpe vore patienter med at komme så hurtigt som muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kunne være interessant også at skabe overblik over, hvor mange der får langtidsskader af at vente på operation, og eventuelt oplever skader der kunne have været forebygget som følge af lange ventelister, for at få hele den samfundsøkonomiske påvirkning dette har.

Det kunne også være formålstjenstligt at få et overblik over, hvilke ydelser grønlandske patienter i dag har mulighed for at benytte sig af, derfor foreslår Justus Hansen her også at skabe en undersøgelse der holder omkostninger for en bedre servicering igennem f.eks. privathospitaler op mod det samfundsøkonomiske tab ved at vi venter med at operere og hjælpe vore patienter.

Mangler der analyse-instrumenter, og samfundsøkonomiske udregningsmodeller på dette område, vil Demokratesne gerne opfordre Naalakkersuisut til at søge dialog med det danske sundhedsministerium omkring eksempler på disse.

Slutteligt vil vi gerne påpege at vi véd at operationsstuer og andet materiel på mange af sygehusene rundt i landet trænger til et gevaldigt løft, hvorfor vi netop synes det kan være en god idé at sammenholde udgifter for et kirurgisk rejsehold der kommer til de større sygehuse på besøg, kontra at rejseholdet besøger de mindre sygehuse holdt op mod udgiften for at få patienter fragtet ind til større sygehuse hvor der er mere operationsklare operationsstuer.

Alt i alt støtter Demokratesne hermed forslaget, og henviser det til behandling i Familie- og Sundhedsudvalget.