

17. oktober 2019

EM2019/85

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2020 at undersøge mulighederne for samt fordele og ulemper ved en etablering af aktiveringscentre for langtidsledige i Grønland.

(Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai)

I de sidste mange år har Naalakkersuisut arbejdet for i samarbejde med kommunerne, at få nedbragt ledigheden i hele landet. Når man ser ledighedstallene som falder drastisk, så kan man kun være taknemmelig for at indsatsen er lykkedes så godt. Jeg vil gerne rose Naalakkersuisut for de gode resultater.

Dog må man konstatere, at ledigheden nogle steder er helt udryddet, men andre steder endnu er stor. De meget forskelligartede levevilkår og muligheder viser med al tydelighed deres eget sprog.

Majoriaq der drives af kommunerne bliver flittigt benyttet og ordningen tilgodeser, at mange unge får mulighed for efter folkeskolen, såfremt de ikke har andre muligheder, ligesom andre der har behov derfor, kan blive revalideret og gøre sig klar til et nyt arbejde. Ordningen der benyttes flittigt er en succes, det er vi taknemmelige for.

Inatsisartut har i 2018 bedt Naalakkersuisut om at revurdere denne ordning og det har Naalakkersuisut så gjort, og vi glæder os til her på dette møde at få fremlagt resultaterne heraf.

Det vigtigste mål for Majoriaq er, at de langtidsledige og de ledige som sådan vågner op, og bliver hjulpet til at få et liv hvor de har et arbejde; her er motivation og opbakning Majoriaqs vigtigste indsatsområde.

Alle i Selvstyret samt i kommunerne ønsker, at denne ordning bliver en succes og der er da også allerede i dag den mulighed, at man udover tilbuddet om Majoriaq også kan etablere andre ordninger hvis ellers kommunen selv ønsker det, man skal blot søge herom.

Vi mener, at uanset hvor mange jobtilbud der etableres og hvor gode disse tilbud end er, så er det ikke nok blot at vejlede ledige for at få dem i arbejde. Vi mener problemet må findes et andet sted. Der findes medborgere der ikke kan arbejde, som uanset om de får et arbejde ikke finde nogen tryghed og som ikke kan forsørge sig selv. Vi mener som sagt ikke man kan vejlede folk ud af dette problem. De personlige problemer som den enkelte har og den barndom hvor de er traumatiserede og hvor en stor del som følge deraf er handikappede og denne kontekst, må vi ingensinde glemme i vort arbejde og de tiltag vi ønsker at etablere for denne målgruppe.

Nunatta Qitornai

Inatsisartuni



Statistikken taler sit eget tydelige sprog omkring alle de der er traumatiserede som følge af seksuelle overgreb, og vi mener det er helt sikkert og at vi ikke kommer udenom, at mange mennesker i forbindelse med deres uddannelser og i forbindelse med deres arbejdstagen får problemer som følge af disse traumer.

Vi mener i den forbindelse, at de mennesker der er registret som ledige eller som behøver særlig hjælp af en eller anden art de skal have særlige tilbud der er afpasset til deres situation. Det er disse mennesker der selvsagt ønsker at være en del af samfundet, som gerne vil forsørge sig selv og som gerne vil føle, at have en værdi i samfundet lige som alle os andre.

Vi mener, at der findes mennesker der har et særligt behov for vejledning og at den mangler i dag. Som eksempel herpå kan jeg nævne, at man foretog en undersøgelse af hvorfor de grønlandske studerende der befinder sig i Danmark falder fra under uddannelsen, og hvor man kunne se, at selvom deres uddannelsesmæssige baggrund og intelligens var endda højere end andre studerendes, så var årsagen til frafaldet meget entydig, nemlig, at de tunge ting som de havde været udsat for i en traumatisk barndom var ubearbejdede, og derfor blev en stor personlig hæmsko for dem personligt.

Vi mener derfor, at vi i vort arbejde må koncentrere os mere om disse menneskers personlige forhold og derudfra bruge denne indsats som en løftestang i deres personlige udvikling. Vi kommer derfor ikke udenom en målrettet hjælp, der baner vejen for det enkelte menneske.

Idet vi glæder os til Naalakkersuisuts vurdering af Majoriaq, skal vi bemærke, at vi ikke støtter forslaget om at foretage denne undersøgelse.