



21. august 2020

EM 2020/55

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan med en konkret fastsættelse af mål for øget fysisk aktivitet i befolkningen samt konkrete initiativer til opnåelse af disse mål inden 2030. Handlingsplanen skal indeholde økonomiske beregninger af, hvad de enkelte initiativer koster og skal endvidere indeholde forslag til, hvordan de kan finansieres. Handlingsplanen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2021.

(Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne)

Den 1. januar 2017 trådte Inatsisartutlov om idræt og motion i kraft.¹ Denne lov og andre initiativer har været stærkt medvirkende til, at der i de seneste år har været stort fokus på idræt og motion.

Vi bliver bedre og bedre til at facilitere større sportsevents og der bliver holdt konkurrencer i hele landet i mange forskellige sportsgrene.

Grønlands Idræt Forbund har en vision om at vi i Grønland skal blive verdens mest fysisk aktive land i verden inden 2030.² Denne vision bakker vi fra Demokraatit op om.

Den seneste befolkningsundersøgelse fra 2018 (offentliggjort i 2019)³ viser at vi stadig lever meget usundt, og at det går den forkerte vej. Derfor er vi fra politisk side nødt til at understøtte Grønlands Idræts Forbunds vision om at blive det mest fysisk aktive land i verden.

Demokraatit mener, at første skridt må være at samarbejde om at udarbejde en handlingsplan med konkrete initiativer til, hvordan vi kan gennemføre den ambitiøse vision. Dette er nødvendigt for at skabe de nødvendige rammer for idræts- og foreningslivet.

Vores idrætshaller er for de fleste vedkommende bygget i 1900-tallet, og er nedslidte for at sige det pænt. Her er vi nødt til politisk at tage stilling til, hvordan vi vil investere i fremtidens sundhed. En sundere befolkning betyder færre udgifter i sundhedsvæsenet i fremtiden, hvilket blot er ét godt og konkret eksempel på, hvorfor det er en god ide politisk at investere i idræt og motion.

Lokale- og anlægsfonden er i samarbejde med Grønlands Idræts Forbund begyndt at planlægge renovering af de gamle utidssvarende idrætshaller rundt om i landet. Der er ifølge dem et renoveringsbehov på 68 mio. kroner.⁴ Det kan lyde som mange penge, men hvis man tænker på, hvad nye tidssvarende haller kan gøre ved sporten i disse byer, så er jeg sikker på at det er en god investering.

¹ <http://lovgivning.gl/lov?rid={96DE056F-619E-4865-A341-41D5A80E5556}>

² <http://gif.gl/vision/>

³ https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/befolkningsundersoegelsen_i_groenland

⁴ <https://www.loa-fonden.dk/presse/2020/idraetshaller-i-groenland-skal-omdannes-til-trykke-og-engagerende-aktivitetshuse/>



Når det er sagt, så mener jeg faktisk, at det her område er så vigtigt, at vi er nødt til at samarbejde tæt om at finde de rette løsninger.

Vi er nødt til at tage politisk stilling til, hvordan vi landspolitisk ønsker at bidrage til at befolkningen bliver mere fysisk aktive.

Er det foreningslivet, vi skal have kigget på? Er det frivilligheden, vi skal have kigget på? Er det landsholdsamlingerne, vi skal give flere midler til? Eller er det ude i de lokale foreninger der skal være en styrket indsats? Skal vi sende unge ud i verden og dyrke elitesport? Hvordan skal idræt og læring kobles mere sammen? Hvordan kan fysisk aktivitet tænkes ind i arbejdsmiljø? Hvor meget skal idræt og bevægelse betyde og fylde i offentlige daginstitutioner og skoler?

Alt dette og meget mere mener jeg, at vi politisk skal tage stilling til.

At dyrke sport skaber ikke kun en fysisk sund befolkning - det giver også en mental styrke, en fornemmelse for fællesskab, at kunne arbejde sammen i hold og individuelt og meget mere!

Man lærer, at man ikke kan blive god til noget, hvis ikke man træner og øver sig. Der er så mange ting sporten gør, som kan bruges blandt andet i erhvervslivet i fremtiden. Der er rigtig mange elitesportsudøvere, som senere i livet får for en rigtig god karriere på det almindelige arbejdsmarked.

Hvis ikke vi nationalpolitisk bliver bedre til at bakke op om idrætten, så risikerer vi at regningen kommer på et senere tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at gøre sig disse overvejelser og omsætte det til nogle konkrete mål og initiativer i form af en samlet idrætspolitisk handlingsplan.

Demokraatit håber på bred opbakning til dette forslag fra Naalakkersuisut og fra partierne her i Inatsisartut.

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Der vil være udgifter til at udarbejde handlingsplanen. Disse udgifter forventes ikke at overstige et akademisk årsværk.

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv

Ingen

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne

Ingen