



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 9, stk. 1, i Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at børn af forsørgere, som begge er udearbejdende eller studerende, gives samme prioritering på ventelisten til pladser i kommunal daginstitution eller dagpleje, som børn af en enlig forsørger, som er udearbejdende eller under uddannelse.

(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

og

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Lovændringen skal sikre, at børn af grønlandske studerende i udlandet prioriteres forud for andre på ventelisten til en plads i kommunal daginstitution eller dagpleje, såfremt den studerende kan fremvise en underskrevet ansættelseskontrakt med en virksomhed eller myndighed i Grønland.

(Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne)

Inuit Ataqatigiit takker for ovennævnte forslag fra Siumuts Inatsisartutgruppe og Malene V. Rasmussen og har følgende bemærkninger:

Indledningsvis ønsker vi at bede kommunalbestyrelserne i de forskellige byer hvor der mangler daginstitutionspladser, om at arbejde endnu hårdere ved at bygge flere pladser, såfremt det er antallet af pladser der er problemet; for det er jer der har ansvaret for at bygge daginstitutioner.

Løft jeres opgave; for hvis i kunne løfte jeres opgave, så ville dette problem slet ikke eksistere.

Ja; Inuit Ataqatigiit ønsker at udtrykke enighed med Siumuts Inatsisartutgruppe og Malene V. Rasmussens udsagn om at vi her i landet har uddannelsesmæssige udfordringer, og når uddannelse, samt det efterfølgende fast beskæftigelse skal fremmes blandt landets borgere, så skal tilbuddene hos landets daginstitutioner være bedre.

Ja, for sådan skal det jo være; hvis jeg som studerende har barn, burde det være nemmere at få daginstitutionsplads til mit barn, ligesom hvis jeg efter min uddannelse vender hjem fra Danmark med mit barn, så burde det være nemmere at få daginstitutionsplads til mit barn.

Men med hensyn til alle vores studerende samt alle dem der har taget en uddannelse, uanset om de studerer i Grønland eller Danmark, ønsker Inuit Ataqatigiit at understrege, at vi bør have en bedre politik på daginstitutionsområdet. Men vi må i vores bestræbelser huske på, hvem der egentlig sidder med ansvaret;

I henhold til loven fra 2012 sidder kommunalbestyrelserne med ansvaret for ledelsen af daginstitutionerne. I henhold til § 7, er det kommunalbestyrelsen der visiterer pladserne. Når der ingen ledige pladser er, så skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 9 foretage en prioritering.

Prioriteringen foretages efter de kriterier og retningslinjer hvor disse er skitseret i A, B, C, D, E, F.

Jeg vil undlade at gå i detaljer her.

Selv om målene og formålene er forståelige og støtteværdige, kan Inuit Ataqatigiit uden videre tilslutte sig forslagene, idet vi værdsætter og respekterer den kommunale selvstyre, hvorfor Inuit Ataqatigiit ikke ønsker at træffe beslutninger hen over hovedet på kommunerne.

Dog ønsker vi ikke at nedstemme forslagene straks under førstebehandlingen og ønsker at henvise forslagene til udvalget, idet vi ønsker at høre kommunernes mening om disse.

Lad os ikke træffe beslutninger hen over hovedet på kommunerne, men lad os høre deres meninger, hvad mener kommunerne om forslagene?

Derfor henviser Inuit Ataqatigiit disse punkter til behandling i Familieudvalget, forud for andenbehandlingen af forslagene for at høre kommunerne.

Tak

Mvh

Peter Olsen