



Forespørgselsdebat om forvaltningen af vore samfundsejede aktiver, herunder muligheden for i højere grad at drive de samfundsejede virksomheder med udgangspunkt i samfundets behov og som et redskab til at forbedre de økonomiske vilkår for det brede flertal i vort land.

(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Løsgænger)

Inuit Ataqatigiit har følgende bemærkninger til førnævnte forslag til forespørgselsdebat.

Da det grønlandske samfunds ressourcer er spredt placeret, har vi en spredt bosætningsmønster. Vores spredte bosætningsmønster gør, at der nogle steder er så lille en befolkning, at en forretningsmæssig drift ikke kan hænge sammen økonomisk i disse steder, men er nødvendigt på grund af de spredte ressourcer.

Som følge heraf skal vore samfundsejede virksomheder, som ejes af hele samfundet - også de mindre bemidlede samt fra yderdistrikterne - som skal opfylde deres behov, styres og ejes af os. Hvis ikke det var tilfældet, så var alt overladt til markeds kræfterne, og sådanne forhold passer ikke ind hos de mindre bemidlede samt yderdistrikterne.

Som forslagsstilleren var inde på, så har vi gode muligheder for at kunne opnå disse, for vi har helt eller delvis samfundsejede virksomheder som har stor indflydelse på samfundets levevilkår.

For at kunne opfylde samfundets behov, så har vi klare krav om deres drift, som blandt andet indeholder opfyldelse af de mindre bemidlede og yderdistrikternes behov.

Med hensyn til lønforholdene tager vi i alt for høj grad udgangspunkt i andre lande, især de skandinaviske lande, og har for vane at tænke, at vi først kunne få passende medarbejdere, såfremt vi kunne konkurrere med disse. Men guldgraverne fra andre landes tid er forbi. Vi må forstå, at mange kommer her for at arbejde, fordi de ønsker at opleve vort land, og mange bor her i en årrække for at opleve de unikke oplevelser som vort land kan tilbyde. Vort land har mange ressourcer, eksempelvis: et samfund med særegen kultur, vidunderlig natur samt unikke arbejdsopgaver. Hvis vi kunne lette andre vilkår end løn, eksempelvis ved at tilbyde gode boliger, daginstitutioner m.v., så kan vi være sikre på, at folk med efterspurgte kvalifikationer vil komme. Derfor skal virksomhederne i deres drift tage udgangspunkt i løn der svarer til arbejdets indhold.

INUIT ATAQATIGIIT

INATSISARTUNI



Vi stiler mod selvstændighed, hvorfor vi må drive vore virksomheder efter vore evner samt ikke mindst ud fra vore behov. Hvis ikke vi gør det, så vil folk ikke længere have råd, hvorved at økonomien for virksomhederne kollapse, hvorefter vi mister virksomhederne, som igen resulterer i at vilkårene forringes, idet inflation vil gøre indhug i bruge samt køberne. Derfor må virksomhederne tilpasse sig brugerne.

Vi skal finde den rette balance. Virksomhederne skal hvile i sig selv, og det skal de gøre ud fra de kår der er i det land de opererer, og det er så blandt andet ud fra befolkningens behov, hvor de mindrebedemlede samt yderdistrikterne også findes.

Med disse bemærkninger vil vi opfordre Naalakkersuisut om nøje at undersøge virksomhedernes retningslinjer, og såfremt det er nødvendigt at tilpasse disse. Der skal man ikke tage udgangspunkt i lønsomhed på alle steder, men ud fra solidaritet i samfundet. Vi lever jo spredt, fordi vore ressourcer findes spredt.

Kelly Berthelsen