

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, i forbindelse med udsendelsen af de årlige skattekort, i et bilag, at oplyse den procentvise fordeling af de samlede udgifter til aktivitetsområder anført i henholdsvis kommunernes og Selvstyrets budgetter.

(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Svarnotat

(Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling)

1. behandling

Først og fremmest skal jeg takke forslagsstilleren for et forslag, der har fokus på at sikre gennemsigtighed i forvaltningen.

Forslaget har til hensigt at gøre det lettere for hver enkelt borger at få informationer om, hvad deres skatte kroner anvendes til. Naalakkersuisut anerkender til fulde forslagets intentioner og idé.

Når det kommer til den praktiske udførelse af forslaget, vil Naalakkersuisut dog pege på en række udfordringer.

Det er ikke muligt at følge skattekroneerne fra borgernes betaling til forbrug i kommunerne så enkelt, som forslagsstiller beskriver. Det skyldes, at det mest enkle og effektive er at fastholde systemet, hvor indtægter fra skatter og afgifter går direkte ind i den fælles kasse. Når selvstyret og kommunerne idag afholder udgifter, skelnes der derfor ikke, hvorfra indtægten kom.

Det vil dog være muligt at vise indtægtssiden samlet. Og udgiftssiden samlet. For henholdsvis Selvstyret og for hver enkelt kommune. Selvom dette kan have en oplysende karakter, vil informationerne blive meget overordnede og for borgeren kun af ringe værdi. Timingen med udsendelse af skattekortet gør også, at det ikke vil være muligt at få aktuelle tal om selvstyrets og kommunernes økonomi. Det ville således være tal fra det forrige år, som udsendes.

Forslagsstilleren peger selv på, at oplysningerne om de offentlige udgifter allerede er frit tilgængelige for borgere hos kommunerne og Selvstyre og på disses hjemmesider.

Det skal også overvejes, om skattekortet, er det rette sted at oplyse om dette, da det risikerer at forvirre borgerne. Tallene der oplyses, vil ikke have nogen direkte relevans for den enkelte borgers skatteansættelse, og dermed vil skattekortet pludseligt have to funktioner, der ikke har med hinanden at gøre.

Samlet set er Naalakkersuisut derfor ikke sikker på, at en virkeliggørelse af forslaget vil få den effekt som forslagsstiller håber på.

Forslaget kan potentielt fordyre omkostninger til print og forsendelse. Der kan også være beskedne mer-omkostninger til at sende materialet ud elektronisk. Hertil kommer de ressourcer som skal afsættes til at bearbejde data og fremstille dem på en overskuelige måde. Naalakkersuisut skønner,

at årlige udgifter ved forslaget udgør omkring 350.000 kr. årligt, svarende til 1,3 mio. kr. over den 4-årige finanslovsperiode. Disse udgifter vil i givet fald skulle afholdes af Skattestyrelsen, som ikke har bevillingsmæssig dækning til formålet for nuværende.

På den baggrund indstiller Naalakkersuisut forslaget til forkastelse.

Naalakkersuisut vil dog samtidig gerne overveje, om der i den kommende Politisk-Økonomiske beretning for 2022 kan medtages oplysninger, som er egnede til at imødekommes forslagsstillers overordnede intention.