



ATASSUT

UKA 2016/100

Siverth K. Heilmann

17. 10. 2016

Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der gennem en målrettet ansættelses strategi samt uddannelses- og efteruddannelsesindsats inden for 10 år skabes et rekrutteringsgrundlag, som vil gøre det muligt at besætte 60-70 % af alle chef- og souschefstillinger i Grønlands Selvstyre og i de nettostyrede virksomheder med kvalificerede dobbeltsprogede ansøgere.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

ATASSUT takker Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, for det interessante fremlæggelse med som ATASSUT har følgende bemærkninger til.

Jeg selv som er født år 1953 har aldrig været dansker, hvortil når debatten pågår omkring danisering eller grønlandisering, har min identitet som grønlænder aldrig forandret.

Min barndomsby Maniitsoq har haft mange loyale og stabile hjemmehørende kæmner-kontor ansatte, som jeg selv altid har set op til som eksemplariske.

Ja dengang da byggerierne pågik på høj tryk er der danskere, hvormed at vi i vores skolegang havde danske skolelærere, som alt andet føler man jo taknemmelig der ikke kan skjules.

Tilbageblik omkring det undervisning vi har modtaget for vores sprog grønlandsk har forløbet med rigtig dygtige grønlandske lærer, hvorfor at det ikke er til at glemmes hvordan vi på perfekt plan skal benytte os den gl. skrift, selvfølgelig også indenfor den nye skrift overgang som betragtes som mere tilgængelig, der til skal vi også takke alle og ikke kun skolelærerne for den indsats omkring vort sprog fortsat forefindes.

Idet man når man kigger beslutningsforslaget igen, indenfor Selvstyre ejet selskaber at toppen af embedsfolk, samt deres næst kommanderende skal være dobbeltsproget, hvad denne forslag har til formål er således poppet op igen. Hvad forslagsstillerens ønsker at opnå samt har til formål kan man slet ikke være uenige i. Man kan således sige endnu engang det her overskrifter igen.

Hvordan kan være at blandt de tidligere kommuner hvor man kan opnå 95 % af ansatte som værende dobbeltsproget og hjemmehørende og dygtige, idet ansatte som kan beholdes i mange årrække hvorfor de ikke benyttes som værende eksemplarer. At kun tale om det samt poppe det op igen og igen er ikke vejen frem til at opnå målet, det kræver at man har en ansættelsespolitik, samt tilvejebringe indsatser der således kan realisere formålet.

For komme indenfor forslagsstillerens bane, der fremhæver vort sprog som skal være det benyttede offentlige sprog, er der her en kommentar fra det virkelige, hvor man her på Inatsisartut politisk plan dengang ATASSUT havde en dansk talende Landstingsmedlem, som værende den mest brokkende og påpegende parti var Inuit Ataqatigiit. Alle dem der har fulgt med i politikken ved at også Inuit Ataqatigiit har haft dansk sproget medlemmer, hvor vi fra ATASSUT hverken har brokket eller påpeget de dansk sproget folkevalgte, idet vi har et godt kollegialt samarbejde med dem.

For at ikke komme så meget indenfor kolonialisme, hvor jeg i de 27 år har beskæftiget med politik, idet jeg har som ovennævnte budskab, været med og deltaget aktivt indenfor op til mere end flere ansættelser. Jeg kan så lade mig fortælle, i de tilfælde hvor der er hjemmehørende blandt ansøgerne har vi også ansat mange hjemmehørende.

Desværre findes hvor hjemmehørende ikke indgår i ansøgningerne, ja dertil kan man på ny skabe en chance. Det er kvalifikationsniveau man tager som udgangspunkt, dertil er vejen frem til kvalificeret medarbejderskab at man benytter de hjemmehørende, som værende varige hvor man også efteruddanner dem til endnu dygtigere ansatte.

Det eksistere allerede i vort land, hvor man tilvejebringer hjemmehørende ansatte.

Naalakkersuisut svar til forslagsstilleren har vi læst grundigt inklusiv Naalakkersuisut indstilling til forkastelse. ATASSUT står altid også indenfor et godt samarbejde samt fælles forståelse, hvor forslagsstillerens formål, dertil vores drøftelse her siger at vi står åben for drøftelse at forslaget kan behandles hos det respektive udvalg.

Det er hvad vi har at sige fra Atassut.

Tak