



Siverth K. Heilmann

FM 2022/98-1

Atassut

10. Maj 2022

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til et tiltag for iværksættelse af Forsoningskommissionens 7 anbefalinger og at Naalakkersuisut forelægger handlingsplanen på Inatsisartut møde FM 2023.

(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut)

Pkt. 98

Først tak til Doris Jakobsen, Siumut, for dit forslag til Inatsisartutbeslutning, som vi fra Atassut har følgende korte indlæg til.

Forslagsgiveren belyser i sine begrundelser, at der i samarbejde mellem Siumut, Atassut og Partii Inuit, er nået frem til en nødvendighed i at opnå forsoning og tilgivelse, for den kolonitid, der har været, og dens efterslæb med henblik på, at vi som et land kan komme over eftervirkninger af kolonitiden, og at der på baggrund af dette, skal oprettes en Forsoningskommission.

Det er naturligvis en selvfølge, at en Koalitionsaftale og en anden begyndt sag, gennemgås hos et udvalg til gennemførelse, og dernæst bliver afsluttet hos Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Forslagsgiveren bringer selv op, at forsoningskommissionen og dens 7 anbefalinger ikke har haft en egentlig effekt, og at sagen derfor bringes op igen, med henblik på at Naalakkersuisut pålægges iværksættelse af Forsoningskommissionen for at afslutte sagen.

Jeg husker at Siumuts nye ordsprog var, at alkohol i sig selv ikke er en dårlig ting, men at mennesker selv er herrer over, om de vil indtage alkohol. På trods af at hashsmugling til Grønland i mange år har været forbudt, hvor vi i den forhenværende tid og til den dag i dag, har investeret en del i forebyggelseskampanjer, er vores problem ikke blevet mindre. Vi må kæmpe intensivt for at løse problemet, fremfor at skyde skylden på andre, og sætte os selv i en offerrolle.

Vi respekterer daværende flertals stemme omkring selvstændigheden, og vi fra Atassut fastholder vores standpunkt om, at vi nu ikke er klar til selvstændighed. For at vi kan kalde os selv parate til selvstændighed, må vi sætte flere realistiske politiske målsætninger, der giver tryghed for den fornødne indtjening og erhvervet.

Vi lever i 2022 med et højere tal af rekrutteringer udefra end nogensinde før, trods andre partier snakker om grønlandisering.

Der er ingen finansielle ressourcer til implementering og realisering af alle de ønsker som befolkningen, og nogle politikere har. Hvis der skal være en finansiel fremtid, bør I snart begynde at samarbejde om Atassuts standpunkter for etablering af vedvarende erhvervsmuligheder, og bedre strukturering af indtjening, for at skabe vækst i Grønlands økonomi.

Med ovenstående indlæg imødekommer vi ikke forslaget.

Tak.