

25. nov.

Forespørgselsdebat om, hvorledes anvendelsen af det grønlandske sprog kan styrkes og højnes i medierne.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Siumu finder det vigtigt at det grønlandske sprog udvikler sig ordentligt, ligesom vi kan se, at vi trænger til, at foretage en vurdering af, hvordan vort sprog har det. Når debatten sporer sig ind på vort sprog, så manes der næsten til forsigtighed og årsagen hertil, skal sandsynligvis findes i vor historie.

Sproget et et vigtigt kommunikationsmiddel og er forankret i Vort Land. Vore værdier udvikles ud fra behov og når talen så kommer ind på vort sprog, bliver grænserne ganske tydelige.

Den måde hvorefter vort sprog benyttes i officiel henseende og hvordan disse lovbestemte regelsæt følges i praksis, bør vi være særlig opmærksomme på og følge grundigt med i, da sproget langsomt ellers vil forsvinde med tiden.

Det er ikke forbigået vores opmærksomhed, at brugen af vort sprog helt mærkbart ændrer sig; dette ses særlig tydeligt blandt de unge mennesker, hvor forkortelser, ændring af udtale m.m., bliver mere og mere udtalt, ligesom det ses helt klart og tydeligt i de trykte medier. Her kan man anlægge et helt specifikt synspunkt og når der så laves tydelige og klare fejl, så er det nødvendigt, at der vejledes i korrekt sprogbrug uden, at skælde ud, men i form af dialog.

Hvis vi skal styrke vort sprog og komme sikkert ind på land, så skal opgaven gribes an ad en flerstrengt tilgang.

Man kan sige, at udviklingen i verdensøkonomien også påvirker vor sproglige udvikling. I udviklingslandene rundt omkring i verden, er det mærkbart, at oprindelsessproget mister sin betydning og magt, derfor kan man også sige, at pengenes magt er lig sprogbrugen det pågældende sted vi nu befinder os i verden hvorfor der opstår konkurrence mellem sprogene. Det er endda nået så vidt, selv her i vort land, at sproget nu gøres op i penge, hvorfor, at vort sprog vurderes til ikke at kunne betale sig. Her må man betænke, at majoriteten af befolkningen er grønlandsksprogede, samtidig med, at det grønlandske sprog er landets officielle sprog.

Alle os der bor i Kalaalit Nunaat, har hver især et ansvar for at være med i udviklingen af Vort Land, hvilket ikke mindst er gældende for vor daglige sprogbrug; hvilket gælder i vores opdragelse af vore børn, når vi sætter beskeder op på opslagstavler; ved at det grønlandske sprog altid kommer i første række ved tolkning m.m. Virksomhederne i Vort Land, uanset om de ejes af det offentlige eller ej, bliver fortsat ved, at køre med dansk som hovedsprog, hvilket ses i skriftlige henvendelser, den daglige service, ved opslag m.m., hvilket kun kan tolkes som en utrolig nedladende og ligeglad holdning til vort sprog – det grønlandske sprog.

På dette grundlag trænger vort sprog til, at blive styrket i forhold til dets officielle brug, hvilket ikke mindst er vigtigt i de selvstyrejede virksomheder, hvor det turde være helt og aldeles naturligt i en vedvarende proces, at skulle bruge vort sprog.

I dag kan man tydeligt se, at vi er nået til et stadie i brugen af vort sprog, hvor brugerne dels på det skoleplansmæssige og uddannelsesmæssige plan skal styrkes, idet vi allerede er klar over, at afgangsprøverne i folkeskolen ligger meget højt, hvorfor vi må spørge ti, hvad det er for en kvalitet, vi ønsker os der skal undervises udfra?

Såfremt kvaliteten er så høj som afgangsprøverne skulle vise, ville der ikke kunne være så mange fejl. Derfor er det vigtigt, at der foretages forskningsbaserede undersøgelser, som kan være medvirkende til, at give os en grundig statusvurdering.

Til slut skal jeg her anføre, at vi er klar over status på de skriftlige medier, hvor det er mere end tydeligt, at en overvejende del af de fremstillede artikler m.m., kun er på dansk, hvorefter man først senere – hvis der ellers er “tid”, efterfølgende oversætter artiklerne til grønlandsk – og – så er det lige, at vi spørger: hvor er den officielle sprogpolitik, det grønlandske sprog?

Medierne har utrolig meget magt, idet disse er nøglen til døren til samfundets øren; derfor er det vigtigt, at man giver plads og rum til de politiske mål og værdier og endda er nødsaget til at foretage helt specifikke visioner og mål for sprogområdet.

Med disse bemærkninger fra Siumut glæder vi os til den forestående debat.

Suka K.Frederiksen
Siumut