



ATASSUT

UKA 2015/49

Steen Lyngge

05.11.2015.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte en undersøgelse, der skal redegøre for antallet af studerende, der indenfor en periode på op til 10 år ikke vender hjem efter endt uddannelse udenfor Grønland, samt kortlægge de faktorer, der medfører, at de studerende ikke ønsker at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse. Undersøgelsen skal munde ud i en handlingsplan vedrørende et modtageapparat, der kan motivere de grønlandske studerende til at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse. (Demokraterne)

Atassut vil gerne takke forslagsstillerne for et vigtigt forslag, der omhandler at Naalakkersuisut skal pålægges at igangsætte afdækning af hvad der er baggrunden for, at mange ikke vender tilbage til Grønland efter endt uddannelse i udlandet og at der skal udarbejdes en handleplan for at motivere de studerende til at vende hjem igen.

Uddannelse er en vigtig del af vejen for at løfte velfærdet hos befolkningen.

Grønland har brug for alle uddannelsessøgende i fremtiden, også dem der er nødt til at tage en uddannelse uden for landets grænser.

Når en borger vælger at tage sig en uddannelse er det i mange tilfælde nødvendigt, at uddannelsen skal tages uden for landet, fordi vi ikke har alle uddannelser her i landet.

Hvis vi skal få de uddannelsessøgende hjem igen fra udlandet, er det nødvendigt, at de underuddannelsesforløbet har samme rettigheder som de i Grønland boende borgere.

Inddragelse

Atassut mener, at det er vigtigt at de uden for landet boende grønlandske uddannelsessøgende bør blive inddraget fuldt ud på linje med i landet boende borgere.

Som eksempel mister de studerende deres ret til at være på ventelister til boliger og institutioner, når de forlader landet for at studere.

Derfor ender de studerende, at komme på bageste på ventelister, når de kommer tilbage fra studierne i udlandet. Det er en hindring for de studerende i at komme tilbage.

Med andre ord, så mister borgerne deres rettigheder, når de vælger at tage en uddannelse uden for landet og de studerende mister lysten til at vende tilbage, fordi de hellere vil beholde de vante og trygge rammer, de har fået i deres uddannelsessted. Det kan man ikke fornægte dem, da det er forståeligt.



Atassut mener, at det er vigtigt, at inddragelsen af de studerende, der vælger at tage en uddannelse, skal styrkes, og derfor bør rettigheder som ovennævnte eksempler beholdes, sådan at man ikke mister sin adgang til at stå på eller blive skrevet op til selv om man tager en uddannelse uden for landet.

Atassut er enig i forslaget indhold, at Naalakkersuisut skal pålægges at lave en redegørelse og en handleplan, der har til mål at fremme lysten til at hjem igen efter endt uddannelse. Med disse ord vil Atassut stemme for forslaget.