

**Naaja H. Nathanielsen
Løsgænger**

**FM 2016/ 127
9. maj 2016**

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en grundig redegørelse til fremlæggelse senest ved EM2017 som belyser de forskellige grunde der kan være til, at et stigende antal personer vælger at forlade vores land, samt om hvilke tiltag der bør tages for at sikre, at vende denne udvikling.

(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqtigiit)

Det er et interessant forslag vi her behandler.

Ingen samfund har nogensinde overlevet uden indvandring og inspiration udefra. Derfor er det kun sundt at der hele tiden sker en vis udveksling af borgere. Derfor er det ærgerligt at der for tiden breder sig en holdning om, at vi kan have nok i os selv og ikke har brug for folk udefra.

Men en større årlig udskiftning af borgere sammenholdt med en stigende udvandring er bekymrende. Det kan blive et problem for arbejdspladser og den vidensopbygning det sker de steder. Og det påvirker det sociale liv blandt kollegaer, skoleklasser og i fritiden.

Det er positivt, at Naalakkersuisut arbejder på at afdække problemet, men den omtalte spørgeskemaundersøgelse er efter min mening ikke grundig nok. Der er også brug for at grave dybere end overordnede spørgsmål om tilhørsforhold. Derfor er jeg enig i, at spørgeskemaundersøgelsen kun er det indledende arbejde.

Vi bliver også nødt til at vide om niveauet af vores velfærdsydelser er med til at fremme en affolkning. Vi hører jo ofte at folkeskolens tilstand og adgangen til pasningsmuligheder og sundhedsvæsenet er med til at fremme en affolkning. Vi må også se i øjnene, at lønforhold og pensionsforhold er dårligere her end andre steder i Norden. Samtidigt gentager Naalakkersuisut igen og igen, at fagforeningerne bør udvise tilbageholdenhed i de kommende lønforhandlinger og at der ikke er råd til lønstigninger. Også de aktuelle skatteændringer omkring pensionsindbetalinger er med til at skabe uklarhed om rammerne for ansættelse her i landet, både for lokalbefolkningen og for udefrakommende. Så min pointe er, at vi også må have vilje til selvkritik hvis opgaven skal lykkes. Det nytter ikke vi er blinde overfor de barrierer vi selv er med til at skabe som politikere. Nogen gange virker det som om, at vi politikere kun tænker et år frem ad gangen og glemmer at se på det store billede.

Jeg er umiddelbart mest positivt stemt overfor forslagsstillerens forslag. Jeg mener at det er mere præcist end Naalakkersuisuts ændringsforslag.

Forslaget henvises til udvalgsbehandling.