



11. september 2020

EM 2020/62

Jeg fremsætter hermed følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i forretningsorden for Inatsisartut:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der bør fokuseres på i den kommende nationale strategi for selvmordsforebyggelse, og hvem der bør inddrages i udformningen heraf.

(Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokratesne)

40. Så mange begår i gennemsnit selvmord i Grønland. Og bag hvert tal er et navn. En person.

”National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019” havde fokus på håndteringen af selvmord og selvmordsforsøg ved hjælp af handlingskæder.

Den havde ligeledes fokus på kurser, som særligt skulle give fagpersoner de nødvendige redskaber til at håndtere selvmord og selvmordstanker i deres arbejde med børn og unge. Jeg har selv deltaget i to af disse kurser gennem ThinkInuk og Livslinjen. Begge kurser gav et godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde med sårbare børn og unge i Grønland, og hvad man skal være opmærksom på.

Det er rigtig vigtigt, at fagpersonale i døgninstitutioner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og fritidshjem bliver klædt på til at kunne håndtere situationer, hvor selvmordstanker, selvmordsforsøg eller selvmord finder sted, og vi skal ikke undervurdere, hvad disse personer udretter i deres arbejde.

Naalakkersuisut arbejder fortsat med at nedbringe antallet af selvmord. Det er glædeligt¹. Desværre må vi konstatere, at nogle målgrupper glemmes. For selvom selvmordsraten er højest blandt 14-19-årige, så er det et problem i alle aldersgrupper. Derfor skal vi også arbejde bredere med forebyggelse.

Demokratesne mener på den baggrund, at det er vigtigt, at der udarbejdes en ny national strategi for selvmordsforebyggelse og vi er glade for, at Naalakkersuisut nu offentligt har udmeldt, at man er i gang med at udarbejde en ny strategi². Demokratesne mener, at denne strategi skal tage udgangspunkt i de tiltag, der har vist sig at virke, men skal samtidig tænke i nye baner, så vi kan gøre vores bedste for at få nedbragt antallet af selvmord. For selvmordsforebyggelse er ikke en ”one-size-fits-all”.

For Demokratesne er det vigtigt, at befolkningen og Inatsisartut bliver inddraget i den kommende strategi i højere grad end de blev i den netop udløbne. Befolkningen har ikke været direkte inkluderet i strategien for 2013-2019, da man har prioriteret fagfolk med henblik på at gøre det så nemt for befolkningen som muligt, når de har brug for hjælp. Det er tid til, at vi sætter os ned og drøfter, hvordan vi i fremtiden ønsker at forebygge selvmord, sammen med fagpersonale, frivillige organisationer, mentale sundhedscoaches, sundhedsvæsenet, politiet, kommunerne, politikkerne og ikke mindst de berørte, for det er jo dem det handler om.

Nogle af de ting som den kommende strategi anbefales at forholde sig til er:

¹ §37 46/2020

² <https://sermitsiaq.ag/node/223606>



- Hvordan visuel forebyggelse kan indgå som en del af strategien
- Hvordan vi kan bruge rollemodeller i forebyggelse
- Hvordan vi skaber mere dialog og åbenhed om selvmord i befolkningen
- Hvilke henvendelsesmuligheder befolkningen har brug for når de oplever selvmordstanker, selvmordsforsøg eller deciderede selvmord, herunder om en telefonlinje er nok
- Hvordan vi laver vidensindsamling fremover, og hvordan denne viden skal bruges i praksis

Jeg håber på en god og konstruktiv debat.