



**Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan udvikle sælskindes produktion, samt hvilke handlemåder og hvad man kan gøre for at sælskindsindhandling i fremtiden kan være høj i hele landet.**

(Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut)

**Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at undgå at mange hele sæler bliver smidt ud i havet efter at skindet er flået.**

(Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut)

Tak til Inatsisartutmedlemmerne Lars Poulsen, Siumut og Siverth K. Heilmann, Atassut for at rejse disse vigtige debatter.

Debatterne handler begge om sæler, men er alligevel relativt forskellige. Den ene drejer sig primært om vilkår vedrørende indhandling af sælskind, mens den anden fokuserer på, hvordan vi i højere grad kan udnytte hele sælen og dermed opnå størst udbytte af de sæler, vi fanger.

Med hensyn til indhandling af sælskind, er vi i Demokraatit af den opfattelse, at erhvervet i så vid udstrækning som muligt bør foregå på markedsvilkår, uden politisk indblanding. Det vil sige, at det bør være op til Great Greenland, fangerne og indhandlingsmedarbejderne selv at blive enige om de rette vilkår. Hvis vi fra politisk side fx pålægger Great Greenland at udbetale bestemte priser eller at selv eje indhandlingssteder på kysten, vil det være en forstyrrende indblanding i markedet. Det vil også kunne medføre, at vi efterfølgende bliver nødsaget til at forhøje det årlige tilskud til Great Greenland. At lade landskassen og dermed skatteborgerne punge yderligere ud, blot fordi man fra politisk side ønsker at blande sig i markedsvilkårene, mener Demokraatit ikke er den rigtige vej at gå. I stedet bør vi lade erhvervets aktører om selv at bestemme, hvilke vilkår, der skal gælde i deres erhverv.

Med hensyn til få mest muligt udbytte af hele sælen, er vi meget enige i forslagsstillersens synspunkt og vi håber, at denne debat kan være med til at frembringe gode forslag og idéer til, hvordan vi kan udnytte hele sælen. Måske kunne man i højere grad indgå aftaler om, at der skal leveres sælkød til brug i kantiner og køkkener i institutioner, alderdomshjem, sygehuse eller andre steder, hvor man kunne forstille sig, at dette ville være populært. Det kunne måske ligefrem betyde, at importen af kødprodukter fra udlandet på sigt kunne nedbringes. En anden mulighed kunne være at udnytte sælen til produktion af hundefoder, som forslagsstilleren også selv nævner. Det er man allerede begyndt på nogle steder i eksempelvis Sydgrønland.

Demokraatit glæder sig over debatten og vi er klar til at samarbejde om gode forslag, så længe udgangspunktet er, at det skal være til gavn for de af vores medborgere, som har med sælfangst at gøre til daglig. Samtidig med, at det ikke medfører ekstra udgifter for landskassen og det resterende samfund.

Det var Demokraatits foreløbige input til debatten.