



UKA16/75

17. oktober 2016

Mimi Karlsen

**Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt vi kan komme med særlige indsatser og tiltag i forhold til børn og unge, for at kunne forebyggende mindske omsorgssvigt og særligt synliggøre og styrke forældreansvaret. Især om der er behov for sammenhængende og klar national strategi og handleplan på området.**

(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Inuit Ataqatigiit vil takke Anthon Frederiksen for dette vigtige emne. Det er jo vigtigt at forebygge omsorgssvigt af børn. Men hvis vi skal gøre noget ved omsorgssvigt af børn, så er det vigtigt at vi ikke blot debatterer, men også handler. Nogle af de handlinger vi vil foretage vil først give resultat om lang tid. Derfor har vi at Børnerådet, NAKUUSA samt børneombudsmanden. Vi har banet vej for at børn med respekt og ved at tage medansvar også skal leve sammen med os, og det baner vej for et voksenliv i medansvar. Det er yderst vigtigt at vi i dag bevilger penge som vil komme til gode i fremtiden. Derfor vil Inuit Ataqatigiit i forbindelse med finanslovsarbejdet finde det vigtigt at bevilge penge til initiativer til børneformål.

Hvis børn ikke skal omsorgssvigtes af deres forældre, så er der flere område vi skal tage initiativer omkring. For det første er det vigtigt at familier skal have gode vilkår for at være forældre. Der skal være bedre barselsorlovsordninger for vordende forældre. Disse vil give de vordende forældre den fornødne ro de har behov for.

Vi skal åbne op for et trygt hjem som ikke må være for dyr.

Forældre skal have gode indkomstmuligheder, således at ikke skal frygte at skulle leve op til deres forpligtelser og opfostre børn i ro og mag.

Arbejdspladser skal tilbyde gode forhold for forældre, således at forældre med børn skal tilbydes den fornødne tid til at tage vare af deres børn.

Forældre der har behov for kurser skal tilbydes kurser.

Forældre med behov for støtte, skal have tilbudt flere muligheder for at yde dem støtte.

# INUIT ATAQATIGIIT

## INATSISARTUNI



Hos Inuit Ataqatigiit mener vi, at vi skal sætte familielivet i enhver henseende, og dette skal fremgå i alle initiativer. Hvis vi er forældre, arbejdsgivere eller hvis vi er i servicebranchen, så skal vi værdsætte familielivet, idet dette sætter rammer for et trygt liv.

Omsorgssvigt af børn skal vi alle bekæmpe i fællesskab.

Disse emner som blev nævnt i forslaget vil vi kommentere:

1.

Det med at børn er ude til langt ude i natten skal vi nedbringe ved at vi lærer forældre at disse sætter børnene i ro tidligt. Men børnene skal også lære at tage ansvar og overholde den tid som de senest skal være hjemme på.

2.

Mon ikke vi skal tage stilling til om vi i lighed med Island skal sætte en grænse for, at børn under 15 år skal være hjemme senest kl. 23.00?

Det er fristende at sætte en grænse for hvor længe børnene kan være ude om aftenen. Men vi lægger mere vægt på, at det skal ske ad frivillighedens vej, og ad denne vej sikre at de selv tager ansvar. For det med at man tager ansvar i samfundet skal være mere synlig. Enhver kan be sine børn om at komme hjem.

Men barnet skal også have et trygt hjem at komme hjem til, og dette er det vigtigste opgave vi her har. Vi sætter højt at vi til enhver tid skal stræbe efter at børn og unge skal have en tryk familie, et ressourcestærkt hjem, som serviceres vel og dette stræber vi efter til enhver tid.

Med disse korte bemærkninger ønsker vi at deltage i denne debat.