



**ATASSUT**

**UPA14/160-1**

**Gerhardt Petersen**

**21.05.2014**

**Med henblik på at unge i vort land kan deltage i en samfundstjeneste, og ikke mindst for at arbejdsløse i bygderne og byerne kan få muligheder for at deltage i en samfundstjeneste, foreslås en debat med henblik på at vi i samarbejde med kommunerne kan gennemføre afdækning af problemstillinger på området.**

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Til foreslaget til forespørgelsesdebat fremsat af medlem af Inatsisartut Hans Enoksen fra Partii Naleraq, har vi fra ATASSUT følgende kommentarer:

For det første vil jeg fra ATASSUT ikke undlade at takke forslagsstilleren for at fremsætte et så spændende emne til debat.

Det er i ATASSUT's politiske arbejde en grundlæggende mærkesag, at borgere har ansvar for eget liv og forsørgelse.

Men desværre kan dette altid ikke efterleves af alle, da dette kan begrænses af at der i byerne og for den sags skyld i andre beboede områder ikke er arbejde til den arbejdsdygtige del af befolkningen, og til dels p.g.a. at der ikke er muligheder for arbejde indenfor de områder man har uddannelse til eller har erfaring med.

Derfor er det for ATASSUT utrolig vigtigt, at der udover, den større fokus der er på uddannelsesområdet samt på kompetenceopbygningen om de forskellige muligheder også sørger for at der også rent politisk skabes gode rammer for skabelse af flere mulige arbejdspladser.



Vi mener i ATASSUT, i arbejdet for, at få flere arbejdsdygtige i arbejde, må være flere muligheder og at man bør være åbne for at folk kan komme i samfundstjeneste – men på den anden side så mener vi også i ATASSUT, at samfundstjeneste bør anerkendes blandt borgere og arbejdspladser, som en mulighed for at kunne komme videre, og ikke mindst anerkendes som et godt supplement til offentlig støtte. Da respekten for mennesket ofte opstår udfra vores formåen til at forsørge os selv og vores familie.

Derfor mener vi i ATASSUT, at det er vigtigt at tage CSR, virksomhedernes sociale medansvar; indover arbejdet for at finde muligheder for hvordan man kan få samfundstjeneste realiseret – på den måde kan virksomhederne nemlig også vise en mærkbar måde at realisere virksomhedernes sociale medansvar på.

Derudover vi vi gerne fra ATASSUT påpege at der i Grønland i de forskellige byer og beboede områder, er behov for i de instanser der beskæftiger sig med serviceringen af borgere i arbejdsmarkedskontorer samt hjælp til forsørgelse, får tilegnet sig bedre redskaber til at udøve en bedre og mere målrettet borgerservice og indsats for at borgerne kan blive selvforsørgende - det er jo dem der skal åbne op for mulighederne, og derfor mener vi i ATASSUT at det er bydende nødvendigt at de mennesker der sidder med borgerserviceringen i de nævnte instanser, har en god uddannelse og rette kompetencer og dermed rette redskaber til at hjælpe.

Vi er i ATASSUT bekendt med at der sidste år, blev afholdt et seminar i Kangerlussuaq som Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked havde arrangeret i samarbejde med bl.a. kommunerne, Piareersarfiit samt konsulentfirmaet SULIPLUS – fra ATASSUT vil vi gerne benytte denne anledning til at spørge Naalakkersuisut, om der er kommet noget brugbart ud af seminaret hvor der blev fremlagt flere alternative løsninger – eftersom et af hovedemnerne for seminaret var hvordan man blandt andet kunne mindske arbejdsløsheden.

Som tidligere nævnt, så er det for ATASSUT bydende nødvendigt med selvforsørgende borgere samt at det altid skal kunne betale sig at arbejde, men det er også vigtigt at have for øje, at det ikke kun er et spørgsmål om at få et lønnet arbejde – men at det har stor betydning for menneskets selvværd, da vi som mennesker, familie og som kollega beriges gennem vores hverdagsliv.



## ATASSUT INATSIARTUNI

---

Med disse ord fra ATASSUT takker vi forslagsstilleren og Naalakkersuisut for deres svar, og vi ønsker at Naalakkersuisut svarer på vores spørgsmål, hvor vi i ATASSUT også er åbne for kan ske skriftligt.