

16. oktober 2015

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse til Inatsisartut vedrørende den mulige hjemtagning af de i bilag 1 til selvstyreloven anførte områder. Redegørelsen, der skal forelægges Inatsisartut senest på FM2018, skal for hvert enkelt område redegøre for følgende:

- a. Hvad koster området Staten at drive i dag, og hvad vil det koste Grønland at drive området forsvarligt?**
- b. Hvilke forudsætninger skal opfyldes, såfremt Grønlands Selvstyre på forsvarlig vis skal kunne varetage driften af området?**
- c. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved en hjemtagelse af området?**
- d. Anser Naalakkersuisut hjemtagelsen af området som en opgave, der bør prioriteres på kort, mellemlangt eller langt sigt?**

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Inuit organisationerne har et budskab overfor os der lever i det Arktiske område, os der bor i det arktiske område, når det gælder debatter og diskussioner eller beslutninger, at beslutningsgrundlaget skal have grundlag i viden. Det bør altid være målet, at de beslutninger skal foretages i en oplyst grundlag.

Dette kan vi fra Siumuts støtte, vi er nemlig ikke imod udvikling. Det Arktiske folk har nemlig ligesom alle andre behov for arbejdspladser, stillinger, sikkerhed for at kunne oppebære indtægter, kurser, uddannelser, at være mere sund, at vore hjem passer til dagligdagen, der naturligt følger enhver form for udvikling.

Det selvstyre vi selv har stemt ja til, kræver, at vi udvikler os.

Vi er på vej ind i en tid henimod samfundsforandringer. Nye erhverv der via råstofindustrien kan medføre enorme arbejdsmæssige og økonomiske forandringer, såvel som ændringer i trafikområdet, og som følge af det turismen, som man kan forvente som erhverv vil være med til, at foretage mærkbare omvæltninger i samfundet.

Landsstyrekoalitionen har bl.a. følgende overskrifter indbygget: *fællesskab, tryghed og udvikling.*

Når vi kigger på forskellige ting i vores dagligdag, såsom varme, mad nok - de grundlæggende behov i arktis, så ved vi at penge spiller en central rolle, for at kunne have råd til varme og fødevarer.

Selvstyret er således indrettet, at vi selv som folk og samfund kommer til, at skulle betale for de omkostninger som vi påfører os selv, hvorfor vort land har hårdt brug for enhver af os uden undtagelse.

Vi har alle egenskaber og kompetencer og der er brug for os allesammen.

Derfor på vejen mod målet og med hensyn til behovet for beslutning på oplyst grundlag, kan vi fra Siumut støtte op om forslaget, og skal følge op på det med ineteresse.

Inden forslaget således andenbehandles, indstiller vi til, at forslaget behandles i respektive udvalg.

Tak.

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut.