

17. november 2015

## **Udenrigspolitisk redegørelse 2015.**

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Siumut skal hermed fremkomme med følgende bemærkninger til den udenrigspolitiske redegørelse.

Interessen for det arktiske område bliver større og større blandt andet som følge af klimaændringerne, og dette har først og fremmest stor betydning for vort land i form af fastsættelse af økonomiske målsætninger.

Det at vi er en del af resten af den store verden og som sådan er verdensborgere på lige fod med alle andre verdensborgere, har sin fordele og ulemper, men først og fremmest forpligter det os. Jeg kan her ikke undlade, at udtrykke vores deltagelse og medfølelse i forbindelse med de forfærdelige terrorhandlinger i Paris i fredags, som chokerede os og berører os alle.

Forsvarsaftalen, som dels skal sikre os beskyttelse, og som har stor betydning for verdens befolkning, skal altid vurderes med stor forsigtighed, hvilket er vigtigt for os alle heroppe. Vi går derfor højt op i, at forsvarsaftalen i alle henseender også skal være til gavn for vort land, så det ikke bare er tomme ord på et papir. Vi tror fuldt og fast på, at Naalakkersuisut i denne forbindelse gør deres arbejde til gavn for vort land og vores folk og, at de derfor får det bedst mulige udbytte og, at arbejdet munder ud i det bedst mulige resultat.

Det er yderst kritisabelt at vores rigsfælle i Rigsfællesskabets navn tager ud og udfører udenrigspolitiske handlinger og krigshandlinger uden at høre de andre medlemmer i rigsfællesskabet. De er på tide, at vor rigsfælle begynder at respektere Grønland indenfor Rigsfællesskabet, og anderkende at vi også har en ret til at blive hørt som et land med en selvstændig udenrigspolitisk profil. Derfor er det en selvfølge, at vi får større selvbestemmel vedrørende udenrigsanliggender, og vi skal opfordre Naalakkersuisut om at etablere initiativ herftil.

De rent ud sagt forfærdelige terrorhandlinger, som har kostet mange menneskeliv, sker langt væk fra vores geografisk isolerede del af verden, men det betyder ikke, at vi bare skal lade som om der ingenting sker i resten af verden. I frihedens navn er vi stadig nødt til, at huske, at frihed også sker under ansvar og, at vi er forpligtet til ikke at glemme vore vigtigste værdier, ikke mindst de kulturelle værdier, men også de værdier, der befinder sig i den fællesmængde som rigsfællesskabet reelt er et udtryk for, og som vi dog heller ikke skal gå til køb på.

Således er det nødvendigt at alting bæres i et fællesskab, dels som enkeltindivider, som enkelt lande, hvor vi må tage de nødvendige beslutninger og de efterfølgende konsekvenser, hvor dels rettigheder og pligter skal opvejes og meget gerne endda kunne følges ad, hvilket dermed giver et ansvar i dag og i fremtiden.

At give og modtage følges ad, derfor er det også helt naturligt, at når vi frit forbruger af vore verdensborgerrettigheder, så må vi huske på, at vi også helt naturligt må give tilbage. Hvis vores økonomiske grundlag og vor industrielle standard generelt set skal højnes og der skal skabes tillid, så er vi forpligtet til, at skabe rimelige forhold for investorerne i vort land.

Når det handler om mineraler som har en større emission af stråler end almindelig baggrundsstråling og de internationale love og regler som gælder, så er det vigtigt at Grønland udviser større ansvar som en der i en øget grad er en del af den globaliserede verden.

Denne internationalt kontrollerede produktion af mineraler med en større emission end den almindelige baggrundsstråling vil sikre, at vore produkter ikke anvendes af 'slyngelstater'.

Vi glæder os over, at udviklingen af vore repræsentantskaber har medført, at vort land nu har selvstændige repræsentanter i Washington D.C. og dermed er placeret sammen med resten af verdens lande. De nye muligheder der opstår vestover - til vore nabolande, skaber mulighed for økonomisk vækst, som vi bør udnytte. Derfor er det også helt naturligt, at vi på baggrund af vore fiskere og turismeerhvervet, som er vort lands vigtigste økonomiske drive, også får repræsentantskab etableret hos vor nabo i øst – på Island, således, at man derigennem vil kunne etablere et endnu tættere samarbejde af største vigtighed for vort land.

Sådan er det også med vore frænder mod vest Nunavut, som vi kan udvise en større deling af økonomi, kultur og erfaringer.

Set i et fremtidigt perspektiv, må vi tage en grundig vurdering af fjerne lande. Kina er eksempelvis et land som allerede er interesseret i vort land og de ressourcer vi har, og vort land har mulighed for at kunne få stor gavn af denne udvikling i et erhvervsmæssigt og økonomisk perspektiv.

Et samarbejde med nabolandene, de nordiske lande, de vestnordiske lande og endelig fjernøsten, hvor vi nødvendigvis på baggrund af en prioritering, hvor vort lands befolkning står i første række når det gælder ønsket om en bedre økonomi og en bedre udvikling som vi må arbejde henimod.

En udvikling af handelsområdet i et udviklende samarbejde med andre lande, hvor selve samarbejdet og samhandlen bliver omdrejningsaksen for, at kunne udvikle og booste vor økonomi i en positiv retning.

Vort land skal igennem de ressourcer vi selv har og ejer, handle med fisk og råstoffer og derigennem udvikle vor velfærd og forbedre og sikre borgernes levevilkår. Her er det endvidere vigtigt, at vores kultur som udgangspunkt, kan organiseres og iværksættes som et økonomisk lokomotiv, som trækker en del af læsset under bedre rammebetingelser, som vi må og skal forbedre. Vi vil gerne opfordre Naalakkersuisut til at udvikle vores kunst og kultur til at kunne eksporteres til udlandet således, at der planlægges bedre rammebetingelser herfor.

Vores aftale med EU, skal ligeledes udnyttes og benyttes i fuldt omfang. Indenfor uddannelsesområdet, har vi brug for masser af penge til, at få genereret vort uddannelsesniveau op på højeste niveau, idet forskning og højere uddannelser, er nøglen til en fortsat udvikling, som lande der ønsker selvstændighed har hårdt brug for. Samtidig hermed skal der sættes på, at udvikle erhvervslivet. Derfor mener vi netop, at EU-midlerne og vejen til de store mængder af økonomisk støtte, som der ligger i EU, bør være mere forståeligt og klart for alle, således, at vi kan benytte os fuldt ud af de muligheder der ligger der.

Bæredygtig udnyttelse af vore egne ressourcer, ligger allerede indbygget i vor tusindårige historie som et jægerfolk, og vi benytter os af den traditionelle viden endnu i dag.

Derfor er det også vigtigt, at vort budskab bliver hørt ude i verdensbefolkningerne. Vi er et folk, der helt og holdent lever af de ressourcer, som vort land har, at tilbyde os og som vi agter fortsat, at leve af i et bæredygtigt perspektiv, men hvor vi samtidig også har respekt for – og gerne vil respekteres for.

Vore medmennesker her på kloden, er meget højrøstede og vi ønsker også at blive hørt og når nu snakken hele tiden falder på det Arktiske område, så skal vi lige huske, at den arktiske borger også er her og gerne vil være en værdig og ikke mindst ligeværdig verdensborger, som ikke bare har ret til, men også brug for, at være med.

Skibstrafikken i de Arktiske hav bliver større og større, derfor er det også vigtigt, at tage initiativ til arbejde for at sikre sikkerheden og, for at sikre at der ikke bliver overfisket i vore økonomiske zoner.

Vi støtter Naalakkersuisut i dens arbejde og bestræbelser på, at overtage ansvaret for trafikken på havet og ikke mindst ansvaret for lufttrafikken, der døgnet rundt flyver over vore territorier, idet vi er overbevist om, at den arbejdsindsats vil bære frugt og, at de vil gøre deres yderste for, at det skal lykkes. Derfor skal vi opfordre Naalakkersuisut til at starte realforhandlinger med den Danske stat om overtagelse af ansvaret for vore omgivende hav og lufttrafikkontrollen.

De særdeles mærkbare forandringer som klimaforandringerne nu medfører her i vort land, og som har både sine fordele og ulemper, og som verdens lande alle slås om, at have mest magt over og sætte dagsordenen for, må og skal for enhver pris have deltagelse fra vort land.

De store spørgsmål om vore levevilkår, vores økonomi, vores samhandel, vores internationale borgerskab, vores alliance med andre lande, vores uddannelsesniveaue og forsvaret af vort land er alle overskrifter, som vi må beskæftige os med, ved lige så forsigtigt, at tage et skridt ad gangen. Det arktiske område har nu særlig bevågenhed, hvilket ses i verdenssamfundets mangeartede overskrifter, hvorfor det er særlig vigtigt for vort land, ikke at lade partifarven være afgørende for,

at vi kan gå ud med én stemme og èt fælles budskab – og hvor vi passer på, at de ord som vi bruger viser, at vi står sammen overfor resten af verden – det bør være vores fælles mål for stedse.

Med disse bemærkninger til den indholdsrige udenrigspolitiske redegørelse for 2015, takker vi Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, for det fremlagte og ønsker ham en god fortsat arbejdslyst, og med ønsket om et godt samarbejde afslutter vi hermed vore ord.

Vivian Motzfeldt

Siumut