

2. december 2015

EM 2015/92

Forslag til forespørgselsdebat om den gældende gælds- og investeringsstrategi. Hvordan sikrer vi, at Grønlands samlede gældssætning og investeringer holdes på et niveau som understøtter en stabil og robust økonomi? Hvad er fordelene og ulemperne ved den eksisterende gælds- og investeringsstrategi for henholdsvis selvstyret, kommunerne og de selvstyrejede selskaber og hvordan sikrer vi, at strategien følges?

(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Fra Siumut hilser vi medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiits forslag til forespørgselsdebat meget velkommen og vi vil her forsøge - uden at gøre det for langt, at komme med følgende bemærkninger.

Indledningsvis skal vi fra Siumut gøre det klart, at det er en selvfølge, at vort lands økonomi og vor drift heraf skal være sikker og tillidsfuld og skal stå til mål med de mål der er og den økonomi der hersker til enhver tid, ligesom vi skal erindre os og være på vagt overfor, at vores forvaltning af finanserne er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige og regnskabsmæssige krav, der forefindes for ikke, at lukke døren for Vort Lands fremtidige udvikling, ligesom, vi skal sikre os, at vi kan deltage i de økonomiske og finansielle muligheder, der til enhver tid er på internationalt plan.

Vort Land har endnu ikke fået status som en selvstyrende økonomisk uafhængig stat, selvom man kan påstå, at vi har endog særdeles fine kort på hånden, hvis det er det vi ønsker, hvilket kan ske blandt andet ved, at begynde at forøge færdigvareproduktionen af vore egne levende ressourcer her i Vort Land, - ved at øge graden af selvforsyning af fødevarer, - ved at producere vore egne bygge- og anlægsmaterialer, hvilket altsammen vil fremme vor økonomiske gevinst betydeligt i et fremtidigt perspektiv.

Vore ikke-levende ressourcer kan ligeledes med stor fordel for Vort Land udnyttes meget mere fordelagtigt, ligesom Vort Lands egne borgere kan tjene flere penge ved en forøget indsats på smykkestensproduktionen der vil være medvirkende til, at opnå, at Vort Land bliver selvbærent og kan klare sig selv økonomisk, hvilket under alle omstændigheder ikke vil kunne lade sig gøre ved fortsat, at være underlagt staten og være økonomisk og politisk afhængig af denne.

Vort Lands hjemmehørende indbyggeres mangetallige og veluddannede borgere benyttes knap nok i de selvstyrejede virksomheder, og figurerer i stedet som ledige, i en tid, hvor de selvstyrejede virksomheder rask væk henter arbejdskraft op udefra, hvorfor, at tiden er kommet til, at stoppe al det formålsløse snak herom og se, at få gjort noget ved dette fænomen, idet, det snart er mere almindeligt bare at lade stå til, så må tiden nu være kommet til, at Naalakkersuisut må slå til og gøre noget ved det.

Ja, det kan du tro, blot ved enkelt samarbejde, kan vi rette op på næsten hvad som helst; ikke mindst for så vidt angår det økonomiske og erhvervs-mæssige forhold.

Vi skal ikke glemme, at en væsentlig årsag til, at vi endnu ikke er blevet økonomisk selvstændige, først og fremmest hænger sammen med det faktum, at vi stadig den dag i dag, endnu ikke har frigjort os af de økonomiske systemer, der blev grundlagt i kolonitiden og at vi til stadighed bliver ved og ved, at benytte os af nogle af disse systemer. Man tænker nogle gange, at grønlanderens bevidst forhindres at tjene penge, ikke mindst med tanke på større Selvtvets egne selskaber, vi skal skringlægge disse gamle økonomiske strukturer og Siumut vil fortsætte sin kamp for at grønlanderens skal sættes i højsæddet mht. mulighederne for at tjene penge i sit eget land.

Det er netop på denne baggrund, at Siumut glæder sig til, at se resultatet af et af de vigtige emner som landsstyrekoalitionen har indgået aftale om, som er, at få undersøgt pengestrømmene imellem Vort Land og Danmark – en undersøgelse der skal færdiggøres i foråret; hvorefter vi på baggrund af de indkomne resultater vil kunne tage det første spadestik til et nyt politisk mål om, at støbe fundamentet til, at vort land i fremtiden kan klare sig selv økonomisk, hvilket vi også glæder os meget til.

Vi kan forstå, at den gældende gælds- og investeringsstrategi har stor betydning for det nuværende Naalakkersuisuts politiske praksis, hvilket man i øvrigt også selv kan læse sig frem til i Den Økonomiske Redegørelse for 2015.

Vi kan ligeledes forstå, at Naalakkersuisut regner med, at budgetforslaget der er implicit i finansloven for 2016, medtager nogle af principperne fra den gældende gælds- og investeringsstrategi. Dog regner vi fra Siumut stærkt med, at det selvfølgelig vil være nødvendigt under finanslovbudgettet, at man må fremkomme med små justeringer og finpudsninger.

Vi går højt op i, at praksis skal bunde i en fornuftig og økonomisk uafhængig politik. Idet, at det offentlige administrative apparat, således skal have en afpasset og prioriteret økonomisk plan som skaber muligheder og vækst til at udvikle landet, og idet, det er vigtigt, at vi har en budgetlov, kan vi kun glæde os til, at Naalakkersuisut fremlægger denne overfor Inatsisartut i det kommende forår.

Med disse bemærkninger skal vi slutte af med at sige, at vi ikke er enig i det fremlagte forslag til Inatsisartut udtalelse, ikke mindst fordi, vi gerne vil afvente Naalakkersuisuts budgetlov til foråret.

Jess Svane
Siumut